

Maandag, onze eerste werkdag

Vandaag hebben we het druk, geen 1, maar 2 bezoeken staan op het programma. Het hele schema is overhoop gehaald om het passend te maken, te beginnen met de wekker. Die is zo gezet dat we om 8 uur al bij elkaar zitten voor de eerste dagopening. Conny bijt het spits af en vertelt over de grenzen die ze in haar leven door de tijd heeft moeten verleggen. Een mooi persoonlijk verhaal wat werd besloten met een lied van Herman van Veen – Een ander land.



Na het ontbijt stapten we klokslag 9 uur in de bus. Een groot compliment aan de groep die exact volgens planning heeft gehandeld! De reis ging naar restaurant De Thornsche Molen waar we een kopje koffie/thee met een appelgebakje kregen voorgeschoteld. Vervolgens ging de bus door naar ons startpunt van de Zonnetrein, een elektrisch karretje waar we het land van Berg en Dal mee doorkruisten en via onze vrouwelijke gids op ludieke wijze werden geïnformeerd over de geschiedenis van dit landschap met allerlei andere wetenswaardigheden omkleed. Het treintje stopte weer bij ons koffierestaurant waar we dit keer een lunch kregen aangereikt met o.a. een soepje en sapje en een broodje kroket en ja, ook nog een broodje ei.... Veel tijd om na te tafelen was er niet want om enigszins binnen de grenzen van ons schema te



blijven moesten we weer de bus in, op weg naar onze laatste stop deze dag, de advocaatproeverij ... waar we met koffie/thee en crème brûlée, geserveerd in een eierdopje, werden verwelkomd. Ook dat werd niet afgeslagen. Na een vrolijke uitleg van de boerin kwamen de advocaatjes tevoorschijn: Doortje, Moortje en Suypje. Elk met hun eigen smaak en elk even lekker. We sloten af met koffie met een kokoskoekje waarna de kippen in de ren, bruin en wit, met een bezoek werden vereerd. We zagen de vers gelegde eieren en ook de haan met mooie



kam werd gezien en gehoord. Tot slot werd het landwinkeltje bezocht waar we o.a. de geproefde advocaat konden aanschaffen. Een heerlijk caloriefol uitje was afgelopen. We rolden de bus weer in waar buschauffeur Jan (die nog wel nuchter was) ons veilig thuisbracht.

Na wederom een overdadig 3-sterren en 3-gangen diner kon het avondprogramma klokslag 20:00uur beginnen. Een muziekkavond. Iedereen die een stuk muziek wilde laten horen: klassiek, meezinger, pop of smartlap met een mooi verhaal, een herinnering of gewoon omdat het een mooi lied is kon dit inleveren bij DJ Piet. En met spreekstalmeester Jeannette die samen met de aanvrager van het nummer de introductie deed werd het een prachtige avond waar de armpjes omhooggingen, er traantjes werden weggepinkt en enkele danspasjes uit vroegere gouden tijden



weer werden geprobeerd. Wat een feest om deze mensen mee op reis te hebben!

Het Vakantieweek Team