

Samen, oecumenisch, op weg naar Pasen!

De Raad van Kerken Aalsmeer organiseert ook dit jaar in de Veertigdagentijd een Passieronde langs Aalsmeerse en Kudelstaartse kerken voor een wekelijks moment van stilte, bezinning en inkeer ter voorbereiding op het Paasfeest.

Zes weken - op woensdagavond van **19.15 tot 19.45 uur** - bent u van harte welkom in één van de kerken. Op 27 maart is de aanvangstijd 19.30 uur. Elke deelnemende geloofsgemeenschap geeft op eigen wijze inhoud aan het half uurtje van samenkomst.

De 'haltes' in 2024:

21 februari: RK Kerk Sint Jan Geboorte Kudelstaart

28 februari: Kerkelijk Centrum 'De Spil' Kudelstaart

6 maart: RK Karmelkerk Aalsmeer

13 maart: Doopsgezinde kerk

20 maart: Open Hof Kerk

27 maart: Lijnbaankerk (19.30 uur)

***"Verbonden op weg,
toeleven naar Pasen"***