



Levenslicht

MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER

Hemel en aarde verbonden



Donderdag was het Hemelvaartsdag, morgen is het Wezenzondag en over acht dagen is het Pinksteren. Bijzondere dagen in het kerkelijk jaar, waar menigeen de betekenis niet meer van kent. Ik moest denken aan de website ArtWay.eu met haar beeldmeditaties over kerk en kunst. In mei werd een kunstwerk beschreven dat in 2016 in de Grace Cathedral in San Francisco te zien is geweest. Jim Campbell en Benjamin Bergery verbeeldden er het thema 'Thuis' mee. Ze installeerden een ruim 15 meter hoge lichtgevende ladder die refereerde aan de droom van Jakob uit *Genesis 28*. De treden bestonden uit ledlampen die met touw aan elkaar verbonden waren. Hemel en aarde werden zo verbonden. Het verhaal vertelt dat engelen op een ladder van boven naar beneden daalden om Jacobs zorgen en dat wat hem benauwde bij de Eeuwige te brengen. Zijn hart werd lichter en er kwam rust en nieuwe hoop. In de verhalen over de Hemelvaart van Jezus (*Lucas 24:51 en Handelingen 1:4-11*) zien de discipelen dat Jezus door een wolk aan hun ogen wordt onttrokken. Een verdrietig moment en zo herkenbaar als je een dierbare verloren hebt en je afscheid hebt moeten nemen. Je blijft achter, verweesd, eenzaam en verlaten en als het je ouders betreft, ouderloos. Vanaf dan ben je de oudste in de keten van de generaties. Opstaan uit verdriet doe je niet een, twee, drie. Tussen Hemelvaart en Pinksteren zitten niet voor niets tien dagen. Het kost tijd om afscheid te nemen, om weer op te kunnen staan en met vallen en opstaan verder te kunnen gaan. Daarvoor kun je wel een beetje de inspiratie van Pinksteren gebruiken. Het is de ervaring van de discipelen die zich na Hemelvaart in een bovenkamer terugtrokken en de luiken sloten, zoals vroeger rond een overlijden de ramen werden afgedekt. Totdat de Pinksterdag aanbreekt en zich iets nieuws voltrekt. Er klinken woorden, voor iedereen te verstaan. Woorden die mensen in beweging zetten. Er was een kracht voelbaar die het de leerlingen mogelijk maakte om 'tree voor tree' of 'stap

voor stap' verder te gaan. Het verhaal uit Genesis vertelt ons over een ontheemde Jakob die weinig van de toekomst te verwachten heeft. Juist dan wordt hij verrast door een ontmoeting met de Eeuwige. Is er die ladder, die verbinding brengt tussen hemel en aarde en staat hij anders op dan dat hij erbij was gaan liggen. Het Hebreeuws benadrukt hoe verrast Jacob is door deze droom. Dat blijkt uit de woorden 'en zie'. Viermaal worden ze herhaald. Juist daar in het open veld, in de stilte voor de storm, heeft Jakob ongedacht en onverwacht een ontmoeting met de Eeuwige. Het is als in deze tijd, waarin we ons vervreemd kunnen voelen van onszelf en van de ander. Verweesd door het ontbreken van contact. Er is verdriet omdat de omstandigheden waarin we leven maar zo moeilijk en langzaam lijken te veranderen. Geloven, zo vertellen de Bijbelse verhalen, is niet weten en toch vertrouwen. Geloven is je laten verrassen door wat er onverwacht op je weg kan komen. Is ondanks alles hoop houden tegen de wanhoop in. Ik hoop op een Pinksteren die ons verrassen zal en ons dat zal geven wat we nodig hebben!

Op dit filmpje kun je zien hoe in het kunstwerk lichtflarden als kleine gestalten omhoog en omlaag dansen en de naaf met de grond verbinden: hemel en aarde verbonden:
<https://www.youtube.com/watch?v=98rkf68wXiE>.
Laat je verrassen!

Ellen van Houten

Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer

PostNL
Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas



Kopij voor het volgende nummer graag **uiterlijk vrijdag 25 juni** mailen aan levenslicht@dgaalsmeer.nl.

Het volgende nummer verschijnt rond **10 juli**.

Levenslicht

Uitgave van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer, Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer, tel. 0297 32 65 27.

dhr. L. de Graaff,
kosterij@dgaalsmeer.nl
tel. 06 18 87 32 18.

De Loods, kantoor geestelijk werkers,
tel. 0297 36 01 30.

www.dgaalsmeer.nl

Aanleveren tekst en/of foto's voor website en andere pr-doeleinden: pr@dgaalsmeer.nl

Redactie:

mw. J. van der Zee (eindredactie),
tel. 06 31 78 63 78.

Abonnementsprijs Levenslicht: €25,-.

Leden- en vriendenadministratie:

Opgave abonnementen en

adreswijzigingen:

zr. P. Piet-Kreeft, Fresiastraat 3,
2431 XC Noorden, tel. 0172 40 83 96.

ledenadministratie@dgaalsmeer.nl

Predikant:

ds. P.F. Thimm,
Wipmolen 60, 3642 AE Mijdrecht,
tel. 0297 74 30 44.

paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl
(op maandag vrij)

Ouderenpastor:

mw. E.C. van Houten-Oranje,
Florijnstraat 58, 1827 GL Alkmaar,
tel. 072 707 44 70.

e.vanhouten@dgaalsmeer.nl

Westhill/jeugdwerk:

westhill@dgaalsmeer.nl

Zin-Inn:

zr. F.A. Riesmeijer,
Zijdstraat 51b, 1431 EB Aalsmeer,
tel. 06 48 63 04 97.

f.riesmeijer@dgaalsmeer.nl

Voorzitter:

br. B. Middelkoop,
Cyclamenstraat 51, 1431 RZ Aalsmeer,
tel. 06 20 61 33 66.

voorzitter@dgaalsmeer.nl

Secretaris:

zr. W. Karssing-van Leeuwen,
Oosteinderweg 215, 1432 AS Aalsmeer,
tel. 0297 32 36 45.

secretariaat@dgaalsmeer.nl

Penningmeester:

dhr. J. Venema,
Oosteinderweg 349, 1432 AX Aalsmeer,
tel. 06 51 74 29 59.

penningmeester@dgaalsmeer.nl

Administratie Hoofdelijke Omslag

br. C. van Oudenallen,
Oosteinderweg 62, 1432 AM Aalsmeer,
tel. 0297 32 24 86.

ouden4@caiway.nl

IBAN NL47RABO0300121962

Kerkdiensten

Tot nader order worden de diensten uitgezonden via het YouTube kanaal van onze Gemeente.

16 mei	ds. Paul F. Thimm (collecte Jeugdwerk DGA)
23 mei	ds. Paul F. Thimm, Pinksteren (collecte Doopsgezinde Zending)
30 mei	br. Bas Middelkoop (collecte Ouderenwerk DGA)
6 juni	ds. Paul F. Thimm (collecte st. Vrienden van Mikondo)
13 juni	zr. Franka Riesmeijer (collecte st. Vrienden van Mikondo)
20 juni	ds. Paul F. Thimm (collecte st. Vrienden van Mikondo)
27 juni	ds. Paul F. Thimm (collecte Inloophuis Almere)
4 juli	ds. Paul F. Thimm (collecte st. Hapin, West Papua)
11 juli	br. Menno Hofman (collecte st. Hapin, West Papua)

Agenda

Ma 17-5	Kerkenraadsvergadering	19.30 uur
Wo 19-5	Zin-Inn, Zoomcursus Zentangle	20.00 uur
Di 25-5	ZOOMinar voor prekers, liturgen en anderen	19.30 uur
Wo 26-5	Zin-Inn, Zoomcursus Zentangle	20.00 uur
Wo 2-6	Zin-Inn, Zoomcursus Zentangle	20.00 uur
Di 8-6	ZOOMinar voor prekers, liturgen en anderen	19.30 uur
Za 12-6	Online Gemeenteberaad ADS	
Ma 21-6	Kerkenraadsvergadering	19.30 uur

Gezocht: Zangers en Sprekers tijdens de dienst

De onlinediensten worden opgefleurd door zangers, zangeressen en voorlezers uit de Bijbel. Lijkt het u ook leuk om mee te helpen aan een dienst op deze manier? Mail mij dan zeker! We laten graag zoveel mogelijk gezichten van onze Gemeente zien. Voelt u zich vooral niet te zenuwachtig: perfect hoeft het niet te zijn, authentiek is altijd mooier. Geef u op via franka@dgaalsmeer.nl.

Franka Riesmeijer

BIJ DE COLLECTEN

De nood is hoog voor Vrienden van Mikondo

De Collectes van 6, 13 en 20 juni zijn bestemd voor stichting 'Vrienden van Mikondo'. Zij zet zich in voor ondersteuning van onderwijs aan de allerarmsten in de stad Kinshasa (15 miljoen inwoners!) in Congo. Momenteel hebben vooral kleinere organisaties het zeer moeilijk om te overleven in deze tijden van lockdowns en andere coronamaatregelen. Hebben wij in het niet zo verre verleden al steun verleend door aanschaf van computers en oude naaimachines, nu dreigt hongersnood het werk van de leraren onmogelijk te maken. Mieke Rang, onze contactpersoon van Vrienden van Mikondo, vraagt ons dan ook om geld in te zamelen voor een bordje bonen per dag voor de leraren. De nood is echt heel hoog en wij hopen dan ook dat de bordjes goed vol geschept kunnen worden door jullie giften...

Ger van Alphen, Tabitha

Mooie opbrengst voor kraamvrouwen Lesbos

In de 40dagentijd hebben we gecollecteerd voor de mensen op Lesbos, met name voor de kraamvrouwen in het kamp Moria. De pas bevallen

vrouwen krijgen een zogeheten kraamtas na de geboorte van hun kindje en kunnen zo de eerste tijd na hun bevalling rustig bijkomen. De collecte heeft een prachtig bedrag opgebracht van € 1707,05. Daarmee kunnen heel wat vrouwen blijgemaakt worden! We wachten nog op toezegging van de OSA dat het bedrag wordt verdubbeld, zodat we het tweede deel ook kunnen overmaken.

In een mailtje van BecauseweCarry reageerden ze verheugd: "Echt te gek, jullie hulp! Heel erg bedankt!" Inmiddels is bekend geworden dat om onduidelijke redenen het andere kamp, Kara Tepe, ontruimd moest worden. Deze mensen moesten in een ander, groter kamp opgenomen worden waar veel te weinig ruimte is. Het team van BecauseweCarry probeert te doen wat het kan om de mensen zoveel mogelijk met raad en daad en van alles nog meer bij te staan. Ze hebben alle steun hard nodig.

Jolande Amorison, Tabitha

VAN DE GEESTELIJK WERKERS

ZOOMinar voor prekers, liturgen en andere geïnteresseerden

Ga of ging je wel eens voor in een dienst – als **preker of liturg** (lid van een liturgie-commissie)? Of heb je zin in een 'voorganger-snuffel-cursus'? Meld je dan aan voor de twee ZOOMinar-bijeenkomsten van onze Doopsgezinde Gemeente.



Wanneer?

Op **dinsdagavond 25 mei 2021, 19.30-21.00 uur**

- * Kennismaking als groep
- * Gesprek over "wat vind jij/ik essentieel in een dienst?"
- * Grondstructuur en bouwstenen van een dienst

Op **dinsdagavond 8 juni 2021, 19.30-21.00 uur**

- * Gesprek over "wat kan er in de Open Ruimte?"
- * Bespreken van een preek
- * Evaluatie en hoe verder

Hoeveel? - maximaal 8 deelnemers

Waar? - Ergens voor een computerscherm met camera

Huiswerk? - iets voorbereidend lees- en schrijfwerk (ca. 1/2 uur)

* Franka Riesmeijer (zoom-host)

* Paul F. Thimm (inhoudelijke leiding)

Aanmelden tot en met 22 mei 2021 bij Paul F. Thimm.

Het is de bedoeling dat dit na de zomer wordt vervolgd, zodra het weer live kan.

Paul F. Thimm



GELOVEN MET EEN GLIMLACH

Niet te vroeg!

De organist studeert met de Gemeente een nieuw lied in. Bij het zinnetje 'Geef ons uw Heilige Geest!' klopt het ritme niet, want de noot vóór Heilige Geest moet langer worden aangehouden. Daarom onderbreekt de organist de mensen en zegt voor allen luid en duidelijk: "Let op! De Heilige Geest mag niet te vroeg komen."

Paul F. Thimm

MET DE BIJBEL ERBIJ

Sabbat = Stop-dag

Het is nu meer dan dertig jaar geleden dat ik in Tübingen het college 'Ecologische Scheppingsleer' volgde bij prof. Jürgen Moltmann. Een van de dingen die me zijn bijgebleven is wat hij zei over de Sabbat: "Niet de mens is de kroon van de schepping maar de Sabbat." Als mensen zijn we gewend van onszelf uit te gaan, alsof wij mensen het middelpunt van de schepping zijn. Inmiddels ontdekken we dat dat niet zo kan en mag zijn. Door groene theologen zoals Trees van Montfoort* worden we erop gewezen dat we nodig moeten leren ons weer als deel van de schepping te zien. Als we ons als medeschepselen gedragen kunnen we de milieucrisis bij de wortel aanpakken. Nee, wij mensen staan niet boven de schepping maar er middenin.

Prof. Moltmann onderstreepte de vergissing van de antropocentrische visie (dus de mens als middelpunt) - in de (Westerse) kerk door naar de Bijbelse Sabbat te verwijzen. De Sabbat is de bekroning van de schepping... en niet de mens. Het scheppingsverhaal eindigt immers niet met de mens (6e dag) maar met de Sabbat (7e dag).

Genesis 2:1-3: "Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk."

Blijkbaar wordt elk scheppend bezig zijn pas compleet door er op een gegeven moment mee te stoppen. Het is niet goed voor degene die scheppend bezig is en voor dat wat geschapen is dat het ononderbroken doorgaat. Stoppen, loslaten, met rust laten is heilzaam en noodzakelijk.

Waarom?

- Omdat wie schept ook van wat hij/zij geschapen heeft in alle rust moet kunnen genieten. Zo doet de Schepper het ons voor met de Sabbat – volgens het scheppingsverhaal uit *Genesis 1-2*.

- Omdat de schepping ook rust nodig heeft en niet aan een stuk door geëxploiteerd of zelfs uitgebuit kan worden. Daarom zijn in de Bijbel ook aanwijzingen voor een Sabbatjaar waarin de landbouwgrond braak moet liggen om te herstellen en niet uitgeput te raken. (Er zijn helaas geen

bewijzen of dit in Israël en daarna consequent is toegepast!)
 - Omdat een 'stop-dag' zinvol en gezond is. (Sabbat heeft de grondbetekenis van stoppen, overslaan). Zo'n time-out gunt allen en alles de tijd, om uit te rusten, ontspannen te kijken en te genieten van de schepping en de tredmolen van werken, scheppen, presteren en winst maken te onderbreken. Daarom is de Sabbat niet een verloren werkdag maar een gezegende en heilige stop-dag van verstillings en op adem komen.

Paul F. Thimm

* Trees van Montfoort, Groene Theologie, 2e druk 2020, Uitgeverij Skandalon, Middelburg.

Gepiep van een kerkmuis uit de kerk*

Het is heel stil in de kerk... veel te stil voor een kerkmuis. Want samen piepen is veel gezelliger, socialer en persoonlijker. Nee, ik ben niet zielig. Wel voel ik me soms zielig. Maar dat is iets anders. Ik mis de andere kerkmuizen. In mijn uppie scrollen of dingen aanklikken op de computer is best nuttig, maar het is afstandelijker dan rechtstreeks met andere muizen piepen, toch? Gisteren zat ik te dromen, even te dagdromen. Ik droomde van een kerk vol kerkmuizen. Was het in Urk of Krimpen aan de IJssel? Heerlijk, dat oorverdovende lawaai van zo'n 500 kerkmuizen bij elkaar. Niet virtueel aan beeldschermen, maar echt schouder aan schouder en de staarten tegen elkaar aan en hardop zingen. Ik weet, dat kan absoluut niet, onverantwoord, schandalig. Maar in een droom is alles mogelijk en mag heel veel! Daarom genoot ik er zo van. Heerlijk! Toen werd ik wakker en ging weer aan het werk. Een kerkmuizendienst voorbereiden met alles erop en eraan: piep-gebed, pep-talk, pop-liederen erbij enzovoort. Tussendoor heb ik een stukje vermaningskaas gegeten. De dag van de opname heb ik even gezocht, gepiept, diep doorgeademd en ben ik naar de studio, èh kerk gegaan. De hele dienst opgenomen - de koster en ik, 'just we two' - op 20 meter (?) afstand. Dat wordt intussen routine. Even een muizentraantje weggepinkt... krokodillentranen zijn wat overdreven. Tja, wie kijkt en viert eigenlijk die opgenomen diensten mee van een kerkmuis in een bijna lege kerk? Heel veel anonieme muizen thuis (dichtbij en ver weg)... zo van "Ik zie, ik zie wat jij niet ziet". In de camera kijken is en blijft toch iets anders dan in de levendige gezichten en ogen van anderen. Dat mis ik heel erg. Het is heel stil in de kerk... veel te stil. Want er zijn geen kerkmuizen om spontaan mee te piepen, tegen te piepen of uit te piepen. Maar er gloort

hoop, altijd en overal en ondanks alles. En wie zin heeft, kan uit de anonimiteit stappen en iemand anders oppiepen. De kerkmuizenwerkers verheugen zich in ieder geval op een telefoontje in of buiten spreekuur. Ze vinden het leuk om jullie stem en verhalen te horen. Houd geloof, liefde en hoop medekerkmuizen. Tot ziens, tot horens, tot voelens.



Paul F. Thimm

* In plaats van een Loodsbericht. (In de Loods kom ik voorlopig niet, wel in onze kerk.)

GEMEENTEWERK

Paas Plantenactie: verbondenheid via hyacinten



Wat een mooi gezicht! In de Bindingzaal táfels vol met hyacintenpotjes. De gele inpaktasjes maakten het extra vrolijk. Co van der Laarse verzorgde deze actie weer en samen met Janina bracht hij op 24 maart de plantjes al vroeg. Anja en Yvonne hadden de logistiek goed voorbereid! De uitgifte werd, coronaproof, buiten verzorgd met de zon erbij. De eerste bezorgers waren al op tijd om hun plantjes op te halen. Even een gezellig weerzien met een praatje en dan op pad naar de aangereikte adressen. Er ging zelfs een bezorger op de fiets naar Hoofddorp! Ongeveer 50 vrijwilligers hebben zich ingezet om de 200 plantjes bij de merendeels 78-plus leden, vrienden en belangstellenden te bezorgen. Ook een aantal jongeren deed weer mee. Jerry, één van deze jongeren reageerde met: "Overal waar op deze zonnige dag de deur opengaat breng je een beetje vrolijkheid. Veel blij gezichten die dankbaar de plantjes aannemen." En Corrie, lid van de bezoekercommissie, liet weten: "Ik heb tijdens het rondbrengen vooral hartelijkheid en gastvrijheid ervaren. 'Kom binnen', wat nu niet mogelijk was, ze waren blij met de hyacinten en de kaart. De plantjes werden, tezamen met het mooie Stille Week boekje, coronaproof, bij de deur afgegeven. Er klonken verschillende bedankjes zoals: "Zo fijn dat we elkaar niet vergeten!" Verbondenheid via hyacinten in coronatijd. Wie weet hebben ze nu ergens een plekje in een tuin gevonden en herinneren ze ons volgend jaar aan deze actie. Dank aan allen die dit mogelijk gemaakt hebben.

Jaap van Leeuwen (bestuur bezoekercommissie)

Zoombijeenkomst met onze partnergemeenten

Op zaterdag 24 april was er een bijeenkomst via zoom met onze partnergemeenten Grosserkmannsdorf en Kleinwolmsdorf uit Duitsland. Omdat we wegens corona niet bij elkaar konden komen, heeft onze contactgroep partnergemeenten samen met de pastores uit Duitsland deze bijeenkomst georganiseerd via de digitale mogelijkheden. Wat ontzettend mooi, dat dit tegenwoordig kan. Wij beleefden met 21 deelnemers een hele mooie dienst met elkaar. Het Bijbelgedeelte

waar we vanuit gingen kwam uit *Lucas 24, vers 13-35, de Emmaüsgangers*. Een mooi stuk uit de Bijbel, waarin ons geloof op de proef gesteld wordt en waaruit we moeten leren vertrouwen in de toekomst te hebben. We begonnen met het vertonen van beeld van de Emmaüsgangers, begeleid met muziek uit *Wher'er you walk* van G.F. Händel. Vervolgens werden we door Anneke Eveleens en Christine Lungfiel welkom geheten. We zongen met elkaar het lied 'Verheugt u christenen tesaam', in het Duits 'Nun freut euch, lieben Christen g'mein'. Tussendoor was er een korte overdenking door Johannes Schreiner. Daarna werden we in groepjes ingedeeld om dieper in te gaan op de Bijbeltekst. Paul Thimm hield een slotwoord en we eindigden met een prachtig stukje muziek, *Kirisoto*, uit het zangboek MWC 2015. Wat was het een bijzondere bijeenkomst. Fijn om elkaar op deze manier te ontmoeten. Dit is voor herhaling vatbaar. Veel dank aan Tillman Reinhardt, vikar van Radenberg, die deze zoom georganiseerd heeft.

Ans Goezinne-Oud



De Emmaüsgangers.

Fairtrade Week

Van 8 t/m 16 mei vindt de voorjaars Fairtrade Week plaats, u heeft het ook al in de plaatselijke krant kunnen lezen. Meestal besteden we er in onze DGA ook wat extra aandacht aan, met een lezing, een maaltijd of een traktatie na de dienst. Maar dit jaar is alles anders. Behalve dan het feit dat het belangrijk blijft dat we de producenten kans op een beter bestaan geven door hun producten te kopen. Covid heeft ook voor hen een behoorlijke impact gehad, producten werden niet meer afgenomen, de verkoop in de bloemensector en kledingsector daalde behoorlijk. Mooi om te lezen dat er dan toch allerlei initiatieven ontstaan. In plaats van kleding zijn er miljoenen mondkapjes gemaakt. Een fruitplantage deelde een overschot uit aan bewoners in de buurt. Wijnboeren in Zuid-Afrika zorgden voor beschermende kleding voor hun personeel en zo zijn er meer voorbeelden. Zie ook de website www.fairtradenederland.nl. Nu we heel langzaam weer wat richting 'normaal' lijken te gaan verdienen de producenten een extra steuntje in de rug. Dat kunnen wij geven door meer fairtrade producten te kopen,

het is tegenwoordig zo gemakkelijk. Elke supermarkt heeft een scala aan producten en de lokale wereldwinkel uiteraard ook! Met de belofte dat we een volgende keer weer een echte traktatie uitdelen, moet u het nu nog een keertje met een recept doen.

Banaan-chocolade muffins

Ingrediënten:

300gr bloem
1 eetlepel bakpoeder
125 gr fairtrade rietsuiker
225 ml melk
2 eieren
125 gr boter, gesmolten
2 fairtrade bananen, fijngehakt
100 gr fairtrade chocola, in kleine stukjes gehakt

Bereiding:

Verwarm de oven op 200°C. Doe 12 papieren cakevormpjes in een muffinvorm (kan vast ook zonder vorm). Bloem zeven, bakpoeder toevoegen, doorroeren, suiker toevoegen en goed mengen. In andere kom de melk gieten en eieren toevoegen, goed kloppen. Gesmolten boter bijvoegen, banaan en gehakte chocola erbij en roeren. Voeg droge ingrediënten toe en roer alles goed door elkaar. Verdeel het deeg over de vormpjes en zet 20–25 minuten in de oven tot de muffins goed gerezen en goudbruin zijn. Eet smakelijk!

Jolande Amorison

MIJMERINGEN IN CORONATIJD

Ditmaal vroegen we u om gedichten die u raken, inspireren of troost bieden in te sturen.

De oproep leverde een afwisselend palet mooie teksten op.

De schoonheid van imperfectie

Een van mijn favoriete gedichten is "i carry your heart with me" van E. E. Cummings. Het is een van die gedichten waar de opmaak deel is van de betekenis van het gedicht. De hoofdletters ontbreken. De tweede strofe begint niet na een volle witregel, maar na driekwart van een witregel. Daarna verschuift de rest van de tekst ook een beetje. Veel staat tussen haakjes, waardoor het voelt alsof de schrijver iets ertussen propt. Sommige zinnen lopen niet lekker, sommige zinnen zijn mogelijk zelfs gewoon fout. Al met al is het gedicht een rommeltje. En daarom klopt het. Het is een liefdesverklaring. Een oprechte liefdesverklaring van iemand die over zijn woorden struikelt, die hier en daar te snel praat, waarschijnlijk ook bepaalde stukken erbij mompelt. Want wie heeft ooit zonder blozen of verspreking zo vanuit het hart gesproken?

Franka Riesmeijer

[i carry your heart with me(i carry it in)]
Door E. E. Cummings



*i carry your heart with me (i carry it in
my heart) i am never without it (anywhere
i go you go, my dear; and whatever is done
by only me is your doing, my darling)*

*i fear
no fate (for you are my fate, my sweet) i want
no world (for beautiful you are my world, my true)
and it's you are whatever a moon has always meant
and whatever a sun will always sing is you*

*here is the deepest secret nobody knows
(here is the root of the root and the bud of the bud
and the sky of the sky of a tree called life; which grows
higher than soul can hope or mind can hide)
and this is the wonder that's keeping the stars apart*

i carry your heart (i carry it in my heart)

Een goed streven

*Voor de dag van morgen
Geen verdriet en zorgen
Geen angst voor wat er komen zal
maar vreugd en vrede overal
Dat is mijn wens
voor ieder mens!*

Dit gedichtje schreef mijn grootmoeder Miek Spoelder in 2002 op haar kerstkaart. Het blijft een goed streven.

Constantijn Hoffscholte

Uit Psalm 8

*Heer, onze Heer,
hoe machtig is uw naam op deze aarde.*

*Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door u daar bevestigd,
wat is dan de mens dat u aan hem denkt,
het mensenkind dat u naar hem omziet.*

Aan deze woorden moest ik deze dagen denken toen ik de foto's zag van het Zwarte gat, met daaromheen de kleuren. En er werd bij verteld dat wat we nu zien miljoenen jaren onderweg is geweest totdat we het nu kunnen zien. Het duizelde mij. Opeens realiseerde ik me dat wij leven op een hele kleine bol in dat grote, onmetelijke geheel. En we tot nu toe alleen levende wezens hebben kunnen ontdekken op deze kleine bol. Overal elders is het nog woest en leeg. Voor zover we nu weten. Wel wonderbaarlijk wat mensen al hebben kunnen ontdekken. Bij mij roept het veel vragen op. Ook over de Schepper.

Jeltje de Jong



Terugblik (Toon Hermans)

*Ze hadden het niet al te breed,
Geen wit gesteven boorden,
Ze waren vissers, alle twaalf,
een volk van weinig woorden.*

*Ze hadden nog geen beeldbuis,
Geen flats, geen bungalowtjes,
Ze stoeiden aan het blauwe meer,
met wank'le houten bootjes.*

*Geen DC-8, geen maanraket,
Geen auto en geen koets,
Ze liepen op het witte strand
En meestal barvoets.*

*Ze leefden zij, ze hadden niets,
Geen bad, geen telefoon, geen fiets,
Maar in hun midden zat een man,
daar hielden al die vissers van*

*Hij zocht het niet in telefonen,
Computers of in elektronen,
Hij zocht het zonder valse schijn,
In aardig voor elkaar te zijn.*

*Hij had het over ander leven,
Over vergeten en vergeven,
Over elkaar de hand toesteken
En over samen brood te breken.*

Ingestuurd door Joost Hoffscholte



Gesterkt

Dit gedicht heb ik al heel vaak gelezen. Elke keer als ik aan mezelf twijfel, me afvraag of ik het wel goed doe, dan lees ik het en ik voel me gesterkt. Dit gedicht leert me elke keer weer dat geen mens perfect is of perfect hoeft te zijn. Het is geschreven door Tsead Bruinja, een Friese dichter.

Geen strafwerk.

Je moet het goed doen, je moet genieten.

Je moet tijd voor jezelf nemen.

Je moet er voor anderen zijn.

Je moet attent zijn.

Je mag geen verjaardag vergeten,

*Je moet een goeie man zijn, een goeie vrouw, moeder, vader,
broer of zus.*

Je moet een goede vriend van jezelf zijn.

Je moet het graf niet opzoeken, je moet vertrouwen hebben.

*Je moet naast hem gaan staan en hem geen rekening
sturen.*

*Je moet de grond onder je voeten ergens vandaan halen
Je moet de stempel die ze op je gedrukt hebben ergens mee
van je huid wassen.*

*Als er iets is dan moet je het zeggen, als er iets is dan moet je
het zeggen.*

*Kom binnen, ga zitten.
Vertel me over het strafwerk dat je jezelf geeft,
En waarom je handen erop zijn uitgekeken.*

Ik hoop dat op deze manier meer mensen zich gesterkt voelen door dit gedicht.

Hennie Jooren-Rinsma

Uit 'Versjes van Lars' van Lars van der Werf

*Er is soms een nacht
vol van tranend verdriet
waarop je de zon,
maan en sterren niet ziet,
maar vergeet nou maar nooit,
donker is ook maar een schijn,
dat ze er echt allemaal
heus nog wel zijn.*



Ingestuurd door Miekje Hoffscholte

Oud karakter

Bij een bezoek aan de Stiftkerk, als inspiratie bij eigen gebeden, vond ik het onderstaande passend. In deze tijd nog steeds nodig!

Ineke van der Stroom

*Eeuwige god, bron van leven
Wij danken u voor het licht van deze dag,
Voor de vruchten van uw schepping,
Voor de mensen om ons heen.*

*Wij bidden u voor de nood van de wereld,
Voor de mensen veraf en mensen dichtbij,
Voor alles wat ons bezielt, bezeert
En bezighoudt.*

*Geef ons moed om een naaste te zijn
Voor onze medemens.
Leer ons uw licht in de wereld te doen schijnen.*

Amen

Blijdschap

*Jij bent gezegend met een gelukkig talent:
Jij kunt blij zijn.
Wees blij zoveel je kunt;
Blijdschap maakt sterk.
Blij zijn betekent in alles God zien
En zijn liefde, daar
Waar alles er vrolijk en vriendelijk uitziet,
maar ook daar,
Waar het eens niet zo gaat
Als jij wel graag zou willen.
Dat is niet zo makkelijk.*



*Dietrich Bonhoeffer
Ingestuurd door Clazien van Dam*

Geluk voor later

*Ik ben niet geboren
uit zonnegloren en
ook niet uit een zucht
van de ziedende zee.*

*Ik kwam ter wereld
in de delta van de rivier
vóór het huis,
het slootje erachter
en het warme vruchtwater.*

*Dáár spaarde ik geluk voor later:
ik plukte er madeliefjes,
ving kikkervisjes,
en sprong er slootje;
schaatste als het water sterk was,
zwom erin als het warm was.*

*Ach, de geur van zaagsel,
van de timmerwinkel naast ons
en dat van pas gemaaid gras,
ik weet vandaag nog hoe het was!
Het was een simpel paradijs;
ik spaarde er geluk voor later.
Het is de bron waaruit ik leef!*

Gré Kalf

*Als het niet altijd zonnig is
is er één ding zeker en waar -
na de prille lente en de mooie
dagen in de zomer
volgen herfst en winter elkaar-
In de herfst heeft de natuur
vaak prachtige kleuren,
de winter kan koud en somber zijn
maar; in het voorjaar, gaan de
vogels weer zingen
de bloemen weer geuren
en zal de natuur weer in
volle glorie zijn*

Map Procházka-van Leeuwen

Overdenking

*Want in de stilte komt Hij binnen
Zomaar, helemaal onverwacht
Hij raakt ons aan en tintelt onze zinnen
Hij geeft ons Moed en Kracht!*

*Zo reist Hij mee ons hele leven
In een hart wat daar voor openstaat
In de Zon of Maan zien we Hem soms heel even
Maar steeds dáár waar Hoop ontstaat!*

Jopie Eveleens-Hilverda



Gedicht van morgen

*Ik lees ze, de woorden
Mooi gevonden
Bij elkaar gebonden*

*Ik lees ze, de zorgen
Verdriet in een schulp
Zingend om hulp*

*Ik lees ze, de melodieën
Van troost en verlangen
In gedichtjes gevangen*

*Ik lees ze, en laat ze vrij
De woorden, de zorgen
De melodieën vormen
Tezamen het gedicht
van morgen*

Joke van der Zee



KRINGWERK

Zentangle avond Kring JoB



Op 31 maart verzorgde kringlid Carla Jooren de zoomkringavond voor JoB. Dick opende deze avond, die in de Stille Week viel, met het gedicht van Elisabeth Kübler-Ross uit het boekje 'Gedachten rond de Stille Week 2021' dat we allemaal hadden

ontvangen als paasgroet. Het was een ontspannende avond met elkaar, met ook nog een spontane, ontroerende inbreng van Jacco waar we allemaal even stil van waren.

Het zoomen is een prima alternatief maar we kijken er zo naar uit om elkaar weer in het echt te zien.

De maand april hebben we daarom overgeslagen en we hopen in mei een wandeling met elkaar te kunnen maken, desnoods in groepjes. Het resultaat van onze zentangle avond ziet u op de foto. Het lijken wel Brugse gekantkloste kleedjes, of een Zeeuws knopje, of lijken ze op coronavirusjes zoals Tanja appte in de app-groep van JoB... U mag het zelf beoordelen. Onze dank gaat uit naar Carla, die ons op zo'n manier begeleidde dat het ieder lukte iets te creëren.

Marnel de Haan-Tas

Hoopvolle paasgedachte

Met Pasen was er weer even een contactmomentje met alle Oasezusters! Het bestuur bracht bij iedereen een kleine attentie langs: een tasje met een paasstolletje, een mooie kaart met lenteplaatjes (gemaakt door Mariska de Graaf) en de hoopvolle paasgedachte, met uitzicht op een nieuw begin. We dachten aan elkaar en hopen

dat we eenieder gauw weer in goede gezondheid mogen ontmoeten. Ook al zal dat nog geduld en doorzettingsvermogen vragen: we kijken ernaar uit om weer samen te kunnen zijn!

Namens het bestuur, Yvonne Lamers



VAN DE KERKENRAAD

Uit de kerkenraadsvergadering van 22 maart

Op de agenda van deze vergadering (via zoom) stond bespreking van de jaarrekening 2020 BV J. Hoogendoorn, aandeelhoudersvergadering.

Jacco Hartog, de penningmeester, had een duidelijke toelichting geschreven. We keuren de jaarrekening 2020 goed, met dank voor het vele werk. Ook op de agenda, de jaarrekening van de DGA met de toelichting van de penningmeester John Venema, deze kan voor het verlenen van decharge van de penningmeester naar de voorjaarsgemeentevergadering. Daarna komen bij de stukken voor de voorjaarsgemeentevergadering o.a. de jaarverslagen van de Geestelijk Werkers aan de orde. In het vervolg zal het maartverslag van de Zondagsschool-Kliederzin hieraan worden toegevoegd. Wie wil onze kerkenraad komen versterken? We zoeken twee nieuwe kerkenraadsleden want in december zullen Marry Maarse-Otto en Clazien van Dam-Geitenbeek de kerkenraad verlaten. Henk Stenvers heeft bij het monteren van de kerkdiensten Leon tijdens zijn vakantie vervangen, hij vond het een mega klus. We hebben het programma voor de Stille Week besproken. Op het verzoek van de EO om medewerking te verlenen aan het programma 'Zie je zondag' hebben we positief gereageerd. In dit programma komen protestantse gemeenten, van conservatief tot vrijzinnig, aan het woord. Tijdens een bijeenkomst van Zinvol Ouder Worden heeft Jeltje de Jong haar levensverhaal verteld. Dit is dermate boeiend dat we besluiten om het verhaal van Jeltje door een journalist te laten optekenen in een levensboek. Het lijkt ons goed om ook Jeltje Adema voor het laten schrijven van haar levensverhaal te benaderen. Namens de kerkenraad zal de bezoekercommissie worden gevraagd om de paasattentie voor de 78plussers aan de deur af te geven en niet naar binnen te gaan, dit in verband met corona. De Binding heeft in Marije de Haan een nieuwe secretaris gevonden.

Namens de kerkenraad, Clazien van Dam

Uit de kerkenraadsvergadering van 20 april

De opening van deze zoom-vergadering wordt door Neeltje verzorgd met een passage over liefde uit het boekje van Hein Stufkens 'Woorden van Jezus voor iedere week'. Franka en Paul hebben niets vernomen van de EO over het programma "Zie je op Zondag" (later bleek het programma voor dit jaar al voldoende kerkgenootschappen te hebben, red.) De levensverhalen van Jeltje de Jong en Jeltje Adema zullen voor het

In Memoriam de heer Johan P. Lanser

Op 11 april overleed Johan Lanser op veel te jonge leeftijd; hij was pas 70 jaar. Johan werd op 10 oktober 1950 geboren in de Haarlemmermeer, als laatste van drie zoons. Deze verschilden erg in leeftijd, de oudste zoon was 21 jaar oud toen Johan werd geboren. Johan bezocht de HBS en ging daarna geologie studeren, een vak waar hij veel van hield. Op 28-jarige leeftijd is hij gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Op 19 november 1971 werd het huwelijk van Johan en Nel ingezegend in de oudkatholieke kerk aan de Oosteinderweg, door een oudkatholieke pastor en een doopsgezinde dominee. Zij kregen eerst een zoon, het tweede kind was een meisje dat zij vanuit Indonesië adopteerden, daarna kwam er nog een zoon. Zij vorm(d)en een zeer hecht gezin. Johan werkte voor een oliemaatschappij en werd hiervoor een aantal malen aanvankelijk mét, later zonder zijn gezin, naar het buitenland uitgezonden (Canada, Noord-Amerika, Frankrijk, Engeland, Noorwegen). Hij had vrienden over de hele wereld. Johan was een veelzijdig man; hij was een intelligent wetenschapper, hij was origineel, lief en hij had een verrassend gevoel voor humor. Hij zorgde enorm goed voor zijn gezin, dat ook moeilijke tijden doormaakte. En wat genoot hij van zijn kleinkinderen. Wat hebben zij ook mooie tijden met elkaar beleefd. Johan kon ontspannen en enorm genieten, onder meer van het maken van muziek. Hij speelde contrabas en was lid van de band 'Music4Boys' die regelmatig optrad in de diensten van de Doopsgezinde Gemeente. Ook gaf Johan boeiende rondleidingen over de stenen in Amsterdam. Na zijn pensionering maakten Johan en Nel prachtige reizen, maar één reis stond nog op zijn bucketlist: hij had graag een echte vulkaanuitbarsting willen meemaken... Vanaf 2018 ging Johans gezondheid achteruit; hij werd geplaagd door verschillende ziektes. Maar, Johan was dankbaar voor zijn leven. Uiteindelijk was hij uitgestreden en klaar om te gaan. De afscheidsdienst vond op 16 april plaats onder leiding van ds. Paul F. Thimm in het Crematorium Haarlemmermeer; er mochten 40 familieleden en vrienden aanwezig zijn. Johan zal in onze herinneringen voortleven. Hij ruste in vrede.

Neeltje Peters

nageslacht worden opgeschreven door interviews die door Joke van der Zee en Mandy van der Zwaard worden gedaan. Het eerste gesprek heeft reeds plaatsgevonden! Franka meldt dat de cursus Zentangle 24 bezoekers (online) trok, tot aan Groningen toe.

Aan Westhill-kinderen zal een boek worden geschonken, de klassieker 'Max en de Maximonsters'. Er wordt geopperd om personen/groepen zich voor te laten stellen op het bord in de tuin. Dit zal maandelijks worden gewisseld is het plan. Jeltje de Jong heeft laten weten het boekje 'Stille Week' mooi te vinden en vraagt of het mogelijk is dit voor volgend jaar voor een breder publiek te maken, wellicht in samenwerking met SOW of Raad van Kerken. Data oecumenische diensten worden voor onze kerk vastgesteld op 4 mei en 13 november 2022. 16 januari 2022 zal Paul in dit verband voorgaan in de Open Hof kerk. Zondag 24 april was er een zoom-meeting met de partnergemeenten. Op verzoek van de GW beantwoordt elk kerkenraadslid de vraag: "Hoe heb jij je staande gehouden in coronatijd en wat hebben we geleerd?" Een bijzonder palet aan ervaringen wordt gedeeld. Verder blikken we nog terug op de afgelopen hoogtijdagen en wordt de ernst van onderhoud aan de kosterswoning onderstreept en komt er actie. Na de rondvraag sluit Bas de vergadering om 22.15 uur.

Namens de kerkenraad, Jacco Piet

Voorjaarsgemeentevergadering

Vergaderen in een lege kerkzaal voelt niet echt als vergaderen met de Gemeente. Het lijkt of je voor jezelf bezig bent met drie anderen (het dagelijks bestuur) die dan naast je zitten. Het is lastig om geen directe respons

te krijgen op zaken die besproken worden. Natuurlijk scheelt het niet voorlezen van alle commissieverslagen een hoop tijd. En het niet hoeven beantwoorden van vragen die spontaan opkomen scheelt ook in de tijdsduur van de vergadering maar toch... Liever zou ik zien dat de kerkzaal gevuld is. Dat er vragen worden gesteld die op dat moment naar boven komen. Dat we ons een beetje moeten haasten om op tijd klaar te zijn. Laten we hopen dat dat de volgende gemeentevergadering weer het geval zal zijn. Omdat het Levenslicht 'gedichten' als thema heeft volgt hier het gedicht dat ik gebruikte om de voorjaarsgemeentevergadering mee af te sluiten. Het is van Ingrid Veenendaal.

*De klokken zijn stil, de kerken leeg,
Alles krimpt ineen
De kringen waarin wij leven zijn klein
De contacten intens
De hoop om naar buiten te treden is groot*

*In deze onwerkelijke stilte wensen wij allen
Moed en verbondenheid
En misschien wel onvermoed geloof
In liefde en licht dat ons aanraakt
En tot leven wekt.*

Bas Middelkoop, voorzitter

Terugblik Voorjaarsgemeentevergadering

Het Dagelijks bestuur heeft plaatsgenomen in de kerkzaal, van waar de uitzending van deze vergadering plaatsvindt. Voorzitter Bas Middelkoop memoreert in zijn welkomstwoord dat deze vergadering voor de tweede

keer moet plaatsvinden op digitale wijze. Als teken van onze verbondenheid met God en met elkaar wordt de gemeentekaars aangestoken. De opening wordt verricht door zr. Franka Riesmeijer aan de hand van de Roeping van Abraham (*Genesis 12 vers 1*). Zij spreekt de hoop uit dat we spoedig weer de deuren mogen openen voor al onze kerkelijke activiteiten.

De voorzitter deelt mee dat het grootste 5-delige raam aan de voorzijde van de kerk, dus de erker achter in de kerkzaal op de 1e etage, hoognodig aan vervanging toe is. De restauratie zal de komende maand plaatsvinden. Voorts bericht hij dat het huidige beleidsplan loopt van 2018 tot en met 2021. Het komende jaar wil de kerkenraad aan een nieuw beleidsplan gaan werken. Via de Commissie van Beheer is de pastorie van onze Gemeente aan de Haya van Somerenstraat op zorgvuldige wijze verkocht.

Vanuit Zinvol Ouder Worden is voorgesteld om het levensverhaal van oud-predikant zr. Jeltje de Jong en zr. Jeltje Adema (Westhill) vast te leggen. De kerkenraad deelt die gedachte. Dan staan we stil bij het schriftelijk verslag van de geestelijk werkers, waaruit blijkt dat het allemaal niet eenvoudig is gegaan in het afgelopen jaar. De kerkenraad is blij met hun activiteiten en plannen en dankt hen voor hun inzet in het afgelopen jaar. Ook andere verslagen worden besproken en toegelicht. De desbetreffende leden van die commissies worden



Overlijden dr. L.S. de Buck

Op 23 april 2021 overleed op 98-jarige leeftijd de bekende Aalsmeerse huisarts Licolaas Samuel de Buck, maar iedereen kende hem als Lico. Dokter De Buck heeft hier gewerkt en gewoond

op de Stationsweg van 1953 tot 1988. Na de beëindiging van zijn praktijk is hij naar Hoofddorp verhuisd. Maar zijn hart lag nog steeds in Aalsmeer en hij is hier ook vrijdag 30 april begraven. Vele Aalsmeesters hebben hem gekend, hij had veel Doopsgezinde patiënten, leefde mee in lief en leed, stond niet boven maar naast de mensen, echt een ouderwetse dorpsdokter. Na zijn verhuizing bleef dokter De Buck toch nog verbonden met Aalsmeer, hij las de Nieuwe Meerbode, tenniste en bridgede hier nog, heeft tot op hoge leeftijd samen met zijn vrouw maaltijden van Tafeltje Dekje rondgebracht en was het oudste lid van de OVAK. Wij zullen zijn markante persoonlijkheid missen.

Rieke de Jongh

hartelijk bedankt voor hun inzet ten behoeve van de Gemeente. Er zijn vanuit de Gemeente 154 stemformulieren teruggekomen, waar 151 personen akkoord gaan met de jaarrekening. Zo worden aldus de penningmeesters gedechargeerd en bedankt voor hun toelichting en inzet. Het is een bijzondere periode. De voorzitter stelt vast dat het een vervelende tijd is en een stille en eenzame tijd. Toch lijkt het ons te lukken om als Gemeente elkaar te ondersteunen en te helpen in deze moeilijke tijd.

Willem van Bloemen

VAN DE BINDING

Kampen

De Binding meldt dat in het jongste kamp nog plek is. Het gaat om kamp Warnsveld voor kinderen die na de zomer naar groep 8 gaan, dus 11-jarigen.

Voor informatie kijk je op de website:

<https://www.debinding.nl/kampen/bindingkampen>
Inschrijven kan per e-mail: kampen@debinding.nl.

GEMENGDE BERICHTEN

Jaarthema 2021-2022 'Nieuw Doopsgezind Peil'

Geïnspireerd door de titel van het document van Henk Stenvers over de toekomst van de Nederlandse doopsgezinden, 'Lopen op het water', stellen wij ons de vraag: wat wordt het 'Nieuw Doopsgezind Peil' waar wij ons op gaan richten? Het is aan ons om dat Nieuw Doopsgezind Peil vast te stellen, met een gezamenlijke ontdekkingsreis in het seizoen 2021-2022, als navigatiesysteem voor de jaren die daarna komen.

Van de ADS, Gemeenteberaad – 12 juni 2021

Op zaterdag 12 juni 2021 zal het tweede Gemeenteberaad worden gehouden voor iedereen die zich verbonden voelt met onze Doopsgezinde geloofsgemeenschap. Evenals vorig jaar zal deze dag online gehouden worden. Op die manier bieden we zoveel mogelijk mensen de gelegenheid deel te nemen en zijn we niet gebonden aan een maximaal aantal deelnemers. Wat houdt een online Gemeenteberaad in? Op zaterdag 12 juni kan iedereen die zich heeft aangemeld inloggen op een online videoverbinding (waarschijnlijk zoom). Vanuit huis kan vervolgens het programma gevolgd worden. Er worden inspirerende presentaties gehouden, waarna de deelnemers in (digitale) groepen met elkaar in gesprek gaan. Er zullen op voorhand duidelijke instructies gegeven worden.

Thema Gemeenteberaad

Het online Gemeenteberaad zal in het teken staan van het komende jaarthema 'Nieuw Doopsgezind Peil' dat vanuit verschillende invalshoeken belicht zal worden. Het zal een middag worden waarop doopsgezinden vanuit het hele land geïnspireerd worden en verdieping

van hun geloofsleven kunnen ervaren. En ook al kunnen we elkaar nog niet fysiek ontmoeten, toch hopen we op die manier, evenals vorig jaar, onze verbondenheid met elkaar tot uiting te brengen. Komende tijd volgt verdere informatie over het programma en de wijze van aanmelden.

Willy Karssing

Zomerkampen AKC

De AKC zet zich als organisatie al 101 jaar in om een grote groep (Doopsgezinde) jeugd een week lang een prachtig zomerkamp te bezorgen. Jaarlijks gaan er bijna 300 kinderen in de leeftijd 9 tot en met 21 jaar mee als deelnemer van een van deze kampen. Aankomende zomer zijn er 12 kampen die kinderen een geweldige week bezorgen.

De inschrijvingen hiervoor zijn reeds geopend, maar er zijn nog veel plekken bij de jongste kampen! Bent u of kent u een ouder(s) van een kind in de leeftijdsgroep 9 t/m 14 jaar? Dan is er nog plek bij een van de toffe (watersport) zomerkampen!

De ontdekking (9-11 jaar) op Ameland

Het avontuur (9-11 jaar) op Texel

Giethoorn 1 (11-12 jaar) in Giethoorn

Giethoorn 2 (12-14 jaar) in Giethoorn

AKC vindt het belangrijk dat iedereen mee op kamp kan.

De prijs mag geen reden zijn om niet mee te kunnen en daarom heeft de AKC een Vrijplaatsenfonds. Als een kind graag mee op kamp wil maar de kampprijs een obstakel vormt, kan er een aanvraag voor financiële steun gedaan worden bij het Vrijplaatsenfonds. Het contact met het fonds is volledig vertrouwelijk. Er kan altijd vrijblijvend contact op worden genomen om te informeren naar de mogelijkheden. Bent u enthousiast geworden of wilt u graag meer informatie? Kijk dan op de website: www.akckampen.nl.

Digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU

Twee keer per maand verschijnt Doopsgezind NU, een digitale nieuwsbrief die verstuurd wordt door de ADS met korte berichten en mededelingen. U kunt zich rechtstreeks aanmelden via de website www.doopsgezind.nl (rechterkolom, onderste optie: 'Aanmelden Doopsgezind NU').

Vitrine buiten in de tuin van de kerk

We zullen de vitrine gebruiken om belangrijke mededelingen op te hangen.

Geen inzameling postzegels meer

Binnen de DGA is het inzamelpunt voor postzegels opgeheven. Vele jaren zamelde Domien Verton postzegels in waarvan de opbrengst ten goede kwam aan projecten van de Doopsgezinde Zending. Heeft u nog zegels waar geen bestemming voor is, dan hoeft u ze niet weg te doen en haalt Mandy van der Zwaard ze graag op. Zij is te bereiken via 06 16 06 75 77.

BEDANKT

Hartelijk dank voor het mooie boeket dat Mariska de Graaf mij kwam brengen. Zoiets doet altijd goed!

Lenie Woelinga-Rodbard

Graag wil ik jullie bedanken voor de prachtige seringen (zo'n 'rijke' bloem) die Jolande mij zondag kwam brengen met een groet, geschreven door Jopie. En dat alles om mij te laten weten dat jullie meeleven met mij, met ons. Het voelt als een steuntje in de rug. Meindert is na een val, een breuk tussen twee rugwervels en een operatie, nu voor revalidatie in Nieuw-Vennep om weer kracht



Een In Memoriam op Moederdag

Op 27 april jl. overleed in de leeftijd van 93 jaar, zuster Willemina Cornelia Jooren-van der Meijden. We noemden haar Mien, maar ze bleef voor velen ook Mientje. Mien werd op 22 april 1928 in een hervormd gezin als oudste van drie kinderen in de Haarlemmermeer geboren. Ze ging naar de zondagsschool en koos op de openbare school voor godsdienstles van Haasje Buijs. Op 30 maart 1947 werd zij gedoopt op haar belijdenis. Ze was en bleef een trouw kerkgangster, de liederen kende ze tot op het laatst uit haar hoofd. Op 18 november 1953 trad ze in het huwelijk met Albert Jooren. Mien en Ab kregen twee zoons, zes kleinkinderen

en vijf achterkleinkinderen. Mien was al op jonge leeftijd betrokken bij de Westhill, ze kookte in de kampen, werd later lid van de bezoekencommissie en was de motor van het dameshandwerkgezelschap. Ze bakte en breide sokken voor de Bazar en ging mee met de vakantieweken en het bootreisje. Mien was trouw lid van Kring Oase en Kring Zorgcentrum. Ze was een hartelijke, belangstellende, attente en dappere vrouw. Mien stond voor waar ze in geloofde en had altijd iets te vertellen. Vroeger werd meer en meer een realiteit: 'Verder van de wereld weg, elke dag een beetje, dichter naar de hemel toe, elke dag een treetje'. Op 5 mei hebben we in uitvaartcentrum Bouwens afscheid van Mien genomen. We lazen uit *Mattheüs 6: 33*: 'Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden' en we luisterden naar haar lievelingslied 'Ik voel de winden Gods vandaag'. Het leven van Willemina Cornelia Jooren-van der Meijden hebben we met eerbied toevertrouwd aan de onvoorwaardelijke liefde van de Eeuwige. Moge ze rusten in vrede.

Ellen van Houten

in zijn benen te krijgen en weer te leren lopen. We zijn optimistisch en positief, het gaat elke dag een stapje vooruit, figuurlijk, maar bijna ook letterlijk. Dank jullie wel!

Albertie Vreeken-Dragt

Tilly bracht ons een heel mooi boeket van de Gemeente. Ik was zeer verrast dat Lenie en ik dat boeket kregen. Ik ben wel in het volgende stadium van mijn ziekte aangekomen maar voel mij nog steeds opperbest. De aandacht voor ons doet altijd goed en wordt zeer gewaardeerd.

Arie van Gaalen

Hartelijk dank voor alle belangstelling ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk.

Jaap en Elly Tas

Langs deze weg wil ik de Gemeente bedanken voor de mooie bloemen en de warme, lieve groet, geschreven door Jopie. Fijn als er aan je gedacht wordt, zeker nu we niet naar de kerk kunnen en het gezellige koffiedrinken ook missen. De papieren diensten worden elke week keurig bij mij bezorgd en lees ik trouw, daar ben ik blij mee.

Martha Root-de Boer

Bij deze wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor de prachtige seringen die ik mocht ontvangen en de hartelijke brief die Jopie erbij schreef. Het heeft me goed gedaan dat de Gemeente zo meeleeft. Al waren mijn beide broers niet zo jong meer, als je ze vrij snel na elkaar verliest, dan is het toch moeilijk te verwerken.

Jeltje Adema



KRONIEK

Overleden

Op 28 maart 2021 is overleden br. Johannes Marcus (Joop) Eveleens, weduwnaar van Jannie Eveleens-Vreeken, in de leeftijd van 76 jaar.

Op 11 april 2021 is overleden hr. Johan Pieter Lanser, echtgenoot van Nel Lanser-Groenveld, in de leeftijd van 70 jaar.

Op 27 april 2021 is overleden zr. Willemina Cornelia (Mien) Jooren-van der Meijden, weduwe van Albert Jooren, in de leeftijd van 93 jaar.

Verhuisd

Zr. M. (Gré) van der Meulen-van der Laarse, van Spoorlaan 38, 1431 TN in Aalsmeer naar Clematisstraat 39, 1431 SE in Aalsmeer. Het telefoonnummer blijft hetzelfde.

Jubilea

18 mei 2021, fam. Vonk-Feenstra, Oosteinderweg 48, 1432 AL Aalsmeer, 55 jaar getrouwd.

28 mei 2021, fam. Van der Laarse-Schutte, Rijshornstraat 88, 1435 HJ Rijsenhout, 50 jaar getrouwd.

5 juni 2021, fam. De Jong-Brons, Herenweg 2/A, 1433 HA Kudelstaart, 40 jaar getrouwd.

7 juni 2021, fam. Groeneveld-van Zantwijk, Uiterweg 115, 1431 AD Aalsmeer, 25 jaar getrouwd.

17 juni 2021, dhr. R. Koopman en mevr. H. Maarse, Voorweg 2/A, 2431 AP Noorden, 35 jaar getrouwd.

ZIN-INN

Zentanglecursus

We bieden een vervolg aan van de cursus Zoom Zentangle. De deelnemers waren zo enthousiast, dat we drie extra bijeenkomsten hebben gepland. Schuift u ook aan? De data zijn woensdag 19 en 26 mei plus 2 juni. Ervaring is niet nodig. Carla Jooren is gecertificeerd zentangledocent en gaat ons leren prachtige kunstwerken te maken. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen. Bij zentangle teken je met aandacht. Door je te concentreren op je tekening ga je van je hoofd naar je hart. We beginnen om 20.00 uur en de bijeenkomst duurt ongeveer twee uur. Opgeven is verplicht, via zininn@dgaalsmeer.nl.

Materiaal is te bestellen via www.carlajooren.nl. We vragen om een vrijwillige bijdrage.

Chopin bij Music-Inn

Sinds 14 april staat deel 2 van de Music-Inn online. Hierin vertelt Al Tas over het leven van Chopin en wordt de muziek verzorgd door Wilma Broere, Marije de Haan en Neeltje van Leeuwen. Heeft u al geluisterd? U kunt het terugluisteren via ons YouTube kanaal. Als u het niet kunt vinden, mail mij dan via franka@dgaalsmeer.nl.

Franka Riesmeijer