
VIERING / DIENST op 29 maart 2026, 10 uur
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Palmzondag

Orgel/Piano: J.R. Koster: Leon de Graaff
Kerkenraadslid: Arida van Oudenallen Lezer: Gerbrand Groeneveld
Predikant: Paul F. Thimm



Palmpasen – populistisch of folkloristisch?

Aansteken van de kaarsen

Welkom

Zingen “Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon 220 (alle 4)

Bemoediging en Groet

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde maakt,
Die trouw is in eeuwigheid;
Die niet verloren laat gaan het werk van zijn handen.

Genade, barmhartigheid en vrede
van God, die allen liefheeft en koestert
en van Jezus Christus, die ons voorgaat op de weg van vrede.
door de Heilige Geest, die ons steunt en uitdaagt
om het goede te doen in ons leven. Amen.

Met elkaar delen (kaarsen aansteken)

- In memoriam Jan Eveleens en Anneke Visser-Metselaar

Wim van Leeuwen

Zingen “Kom in ons midden, Geest van God” Zingenderwijs nr.94 (alle 2)
melodie: “Waar God de Heer zijn schreden zet” 723

Gebed

God,
Niet met machtsvertoon en geweld treedt U op in deze wereld,
maar zoals Jezus Christus, geslagen en vernederd en miskend.

Niet met de vuist en met wraak eist U Uw recht op, maar kwetsbaar en met geduld
werft U om het vertrouwen en de liefde van ons mensen.

Niet uit de hoogte kijkt U op ons neer, maar als een reisgenoot gaat U met ons mee.

Help ons daarom om op Uw aanwezigheid te vertrouwen
zelfs als wij onze twijfels en onze zorgen en vragen hebben,
zelfs als wij teleurgesteld zijn of door ervaringen gewond.

Geef dat we steeds meer een gemeenschap mogen zijn en worden
die iets van Uw koninkrijk van vrede en gerechtigheid in praktijk brengt en uitdraagt.
Laat de gezindheid en de Geest van Jezus Christus onder ons meer en meer groeien
en opbloeien - tot heil en zegen in de wereld en tot eer van Uw naam. AMEN.

Bijbellezing: Jesaja 50:4-7**Zingen** "Hij wekt mij elke morgen"

uit: Het licht breekt uit de wolken c.1,2,3

Bijbellezing: Matteüs 21:1-11**Zingen** "Alles wat over ons geschreven is"

556:1,3,5

Preek/overdenking

Lieve gemeente,

I.

Bij de voorbereiding van deze dienst moest ik aan een grappige anekdote over een ezel denken:

Een oudere predikant ging op bezoek bij een jonge zieke collega. Tegen alle verwachtingen in was die aan de beterende hand.

De bezoeker liet merken dat hij daar heel blij mee was en zei tegen zijn collega: "Straks als je weer helemaal genezen bent, kun je weer je werk oppakken. Wat een zegen."

De jonge dominee ontglipten de woorden: "Ja, ik voel het: de Heer heeft mij nodig."

*Op het voorhoofd van zijn bezoeker verschenen allemaal rimpels en hij zei aarzelend: "Beste vriend, ik zit te bedenken die woorden "De Heer heeft hem nodig" die staan in de bijbel. Als ik het goed heb staan de woorden "De Heer heeft hem nodig" er één keer in mijn bijbel - en daar gaat het juist om een **ezel**." (Matt.21:3)*

Hoe reageerde die genezende zelfbewuste theoloog hierop? Was hij beledigd? Kon hij erom lachen? Werd zijn toon sindsdien wat bescheidener?

Kon hij zich met de ezel die Jezus Jeruzalem binnenbrengt identificeren of toch niet? - Het wordt ons niet verteld. Vaak wordt een anekdote of verhaal juist sterk als je het einde open is en je aan het denken zet hoe het vervolg zou kunnen zijn.

Dat Jezus, onze Heer, juist een **ezel** nodig heeft die hem draagt, komt in het Palmpaasverhaal, het verhaal van zijn glorieuze intocht in Jeruzalem, heel duidelijk naar voren.

En als ik er dieper over nadenk vind ik dat een mooie diepzinnige gedachte. Misschien is het goed als theologen zich meer kunnen identificeren met de ezel die Jezus draagt.

En misschien is dit niet alleen voor dominees, pastors priesters, maar voor alle christenen het overwegen waard. Ik bedoel dat we ons leren zien als ezels die Jezus onze steden en dorpen binnenbrengen.

Ezels hebben bij ons – jammer genoeg – een slechte reputatie van domheid, traagheid en koppigheid. Daarbij kunnen ezels toch een voorbeeld zijn van hard werken en lasten dragen – kortom van dienstbaarheid.

II.

Laten we dus de ezel niet minachten en uitlachen, maar hem serieus nemen en waarderen. Laten we bij de ezel van het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem stilstaan. – Want dat dier vervult een langrijke bijrol in het gebeuren.

Hij verdient onze aandacht en misschien wel een Oskar of Golden Globe. (Een Gouden Kalf is wat problematisch...dat heeft in de bijbel niet zo'n goede naam).

Waarom zoveel aandacht voor een ezel?

Wat is er nou bijzonder aan een kleurloos, grijs vervoermiddel - of het een grijze ezel of een grijze auto is. Een ezel is zo gewoon en niet zo bijzonder.

Daarbij is het **opmerkelijk** dat Jezus ervoor kiest om op een ezel Jeruzalem binnen te rijden – en niet lopend zoals de meeste pelgrims naar het Paasfeest in Jeruzalem. Of tenminste rijdend op een edel paard zoals dat beter bij de status van een koning past.

Maar juist dat zegt zoveel over de keuzes die Jezus maakt. Jezus kiest niet ervoor om hoog te paard de hofstad Jeruzalem binnen te rijden. Jezus kiest niet een ras-paard met stamboek. Jezus zoekt niet symbolen van pracht en praal, van machtsvertoon en onderdrukking uit. Nee, Jezus zoekt het alledaagse last- en rijdier van de gewone man en vrouw uit.

Preciezer gezegd: Jezus geeft twee van zijn leerlingen de opdracht, om een ezel op te halen. – Ook dat is eigenlijk weer een merkwaardig detail in het verhaal.

Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, laat hij een ezel ophalen. Omdat het verhaal de meesten van ons vanaf de zondagsschooltijd zo bekend is geworden, struikelen we niet meer hierover dat Jezus zomaar een wildvreemde ezel laat halen, omdat hij die nodig heeft.

Er is geen sprake van onderhandelingen over kopen, huren of leasen van die ezel. Nee, gewoon halen moeten ze de ezelin. En als iemand vragen stelt, moeten ze gewoon antwoorden: "De Heer heeft ze nodig." Dat is voldoende. Zo gezegd, zo gebeurd. En natuurlijk zal die ezelin na gebruik weer keurig teruggebracht worden.

Blijkbaar straalt Jezus een bepaald gezag en vertrouwen uit - nog wel of in ieder geval bij sommigen. Dat begrijp ik uit de manier, waarop de evangelienschrijver het vertelt.

III.

Op zich is **een ritje op een ezel** niets opzienbarends. Toch?

Jawel, toch wel. Als Jezus, hun meester, op een ezel Jeruzalem binnenrijdt, herkennen de discipelen en andere joodse pelgrims de diepere symboliek daarvan. Ze worden herinnerd aan twee koningen uit de geschiedenis van het volk Israël. Die twee koningen hebben hun intocht op een ezel of muildier gehouden - en ook al niet hoog te paard zoals Romeinse soldaten en keizers.

In het boek **1 Koningen 1 (33-35)** wordt namelijk de inhuldigingsceremonie van **Salomo** beschreven: In begeleiding van de priester Sadok, de profeet Nathan en andere hovelingen rijdt Salomo op een muildier naar de Gichonbron in Jeruzalem.

Daar wordt Salomo tot koning gezalfd. Dan wordt op de ramshoorn geblazen en geroepen: 'Lang leve Salomo!' Daarna trekt de stoet de stad weer binnen, zodat Salomo op de troon plaats kan nemen als opvolger van zijn vader David.

En later wordt in **2 Koningen (9)** verteld, dat koning **Jehu** na zijn zalving tot nieuwe koning ingehuldigd werd door het volk. *"Ogenblikkelijk deden ze allemaal hun mantels af en spreidden die voor hem als looper over de traptreden uit. Toen bliezen ze op de ramshoorn en riepen: 'Jehu is koning!'"* (V.13)

Zo rijdt dus nu **ook Jezus** op een **ezel** Jeruzalem binnen. - Maar wat bezielt Jezus? Heeft hij stiekem toch machtsambities zoals koning Salomo of Jehu?

Vorige week waren er verkiezingen bij ons en in andere landen. Partijen en kandidaten deden er alles aan om zoveel mogelijk kiezers aan hun kant te krijgen. Er werden beloftes gedaan. Andere meningen en oplossingen werden aangevallen en op allerlei manieren bestreden en onderuitgehaald. Dat is het feest van de democratie. En wie de grootste wordt heeft gewonnen en mag het voortouw nemen in het vormen van een nieuwe regering – rechtsom of linksom.

Democratie is verre van volkomen, maar dictatuur is geen goed alternatief. Wie verliest of in de minderheid zit, heeft pech gehad en moet maar afwachten of er naar hem of haar serieus wordt geluisterd.

IV.

Hoe zou Jezus scoren bij verkiezingen? Waarschijnlijk zou Jezus niet op die manier aan politiek doen. En toch had hij invloed op mensen.

Want waarom liepen zoveel mensen achter Jezus aan? Was hij populair of populistisch door beloftes die hij deed? - "Volg mij. Ik zorg dat alles beter wordt. Ik wil jullie bevrijden van de Romeinen. We worden onafhankelijk van die grootmacht, zodat we weer onszelf kunnen zijn." Hoeveel invloed had Jezus op zijn volk, op de machthebbers, op de politiek?

Wat maakt iemand eigenlijk populair? Hoe krijg je het volk achter je? Hoe kun je je invloed vergroten - in de samenleving, in het land, in de wereld, misschien ook in de kerk? Wat doe je dat zoveel mogelijk mensen op je gaan stemmen? – Zeg je alleen maar wat mensen graag willen horen, wat goed aankomt?

Een antwoord op deze vragen is niet zo simpel. Jezus zei heel duidelijk: "Mijn rijk is niet van deze wereld." Met andere woorden: "Mijn ambitie en mijn missie is niet om met politieke macht en druk de verhoudingen te veranderen en naar mijn hand te zetten."

Maar dat koningschap dat 'niet van deze wereld is' mag ook niet worden verstaan als apolitiek of als een louter spirituele zaak zodat alles blijft zoals het is.

Het gezag dat Jezus heeft is als een weerloze kracht die sterker is dan de macht van wapens en geld. Daarin geloven én daarnaar handelen is de opdracht van de messiaanse gemeente – een wereldwijde kerk die haar Messias volgt.

De **Jeruzalemmers** toen stonden Jezus opgewonden op te wachten als een populaire held. Er was geen rode loper uitgerold, maar de mensen wisten zich te behelpen: ze gooiden **takken** en hun **kleren** op de weg. Een groot folkloristisch volksfeest. Ja, als een ster, als een koning werd Jezus ontvangen en met vreugde begroet: "*Hosanna... Alle eer aan God! Leve de Zoon van David! Leve de mens die door God gestuurd is! Alle eer aan God in de hemel!*"

Wat een ontvangst! Wat een enthousiasme! We weten dat dat niet zo zou blijven. De **stemming sloeg** later **om** in teleurstelling, in "kruisig hem!". Maar dat was later. - Hier is iedereen nog in de beste stemming en enthousiast om Jezus te ontmoeten, over wie ze zo veel gehoord hebben.

Jezus heeft met zijn intocht in Jeruzalem **niet direct alles veranderd**. Gods rijk van vrede en gerechtigheid heeft nog niet alle ruzies en oorlogen, onrecht en wreedheid doen verdwijnen.

- Er zijn nog steeds kinderen die doodsbang zijn om op straat te spelen, omdat het oorlog is in hun land is.

- Er zijn nog steeds mensen die arm en kwetsbaar zijn, die zich bijvoorbeeld niet kunnen beschermen voor bepaalde ziektes, omdat ze zo dicht op elkaar wonen en de middelen niet hebben voor medicijnen. - Nee, er is lang niet overal vrede en vreugde op aarde.

Toch **trekt Jezus** na bijna 2000 jaar nog steeds **mensen** aan, die hem volgen. Zijn weg blijft een **uitdaging**: geloven en vertrouwen we in Hem of niet? Leggen we ons bij neer bij de machten van het kwaad...of durven we te hopen, te blijven hopen dat **het goede doorbreekt en leven overwint**?

Nou ja, misschien is een **bijrol als ezel of ezelin** ook voor ons weggelegd. Ik bedoel dat we persoonlijk en samen als gemeente van Christus kunnen zeggen: "De Heer heeft mij, heeft ons nodig." – Maar dat we dat zeggen en denken in alle bescheidenheid en zonder eigen-dunk, omdat de Heer ons nodig wil hebben.

Zo'n ezel /ezelin zijn betekent klaar te zijn om Christus – zijn boodschap van God en zijn geweldloze weg van liefde voor de aarde onder de mensen te brengen.

Dat kan niet door te heersen maar wel door te **dienen** – zoals Jezus Christus zelf ook deed. Amen.

Muziek

Open Ruimte

Gebed en Onze Vader

*Laten we bidden – eerst persoonlijk en in de stilte
– dan zal ik jullie voorgaan in gebed en bidden
wij het gebed van Jezus.*

...stil gebed...

God, wie op U vertrouwt, kan nieuwe kracht scheppen en nieuwe moed ontvangen.

Vandaag denken we aan mensen, die beleven dat hun dromen uiteenspatten.

Wat er zo veelbelovend uitzag, is voor hen tot zorg en onzekerheid geworden.

Daarom bidden we voor hen, dat ze niet alle hoop en moed verliezen. We bidden voor de wanhopige vluchtelingen vóór gesloten grenzen, voor alle slachtoffers van geweld en oorlogen in onze wereld. We bidden ook voor mensen dichtbij die het moeilijk hebben om hun toekomst met vertrouwen tegemoet te gaan.

Schenk de we wegen en openingen vinden die uit de duisternis van machteloosheid en moedeloosheid leiden.

Vandaag denk we aan onze leiders met macht en grote verantwoordelijkheid. Zij beslissen over het lot van mensen en ze staan onder druk van uiteenlopende partijen.

Daarom bidden we: laat Uw Geest van wijsheid en verbondenheid en verantwoordelijkheid over ons komen – bij ons in Europa en overal op aarde.

Geef ons de moed voor echte oplossingen – menselijk en rechtvaardig, realistisch en duurzaam; dat wij niet meer weglopen voor de problemen in onze tijd: de diepere oorzaken van de milieucrisis en de vluchtelingstromen, van onrecht en armoede in onze wereld.

Vandaag denken we aan hen die ziek zijn of eenzaam, die zich van U en de wereld verlaten voelen. Aan de kinderen in onze wereld denken we.

Daarom bidden we voor mensen die anderen troosten en steunen zo goed ze kunnen.

Maak ons gevoelig. Help ons om er te zijn voor mensen die met ingrijpende veranderingen in hun leven te maken hebben. Geef ons de kracht vanuit het geloof dat ons verbindt.

Vandaag denken we aan Jezus die zijn weg consequent en trouw aan U, God, is gegaan en in gesprek bleef met hen die hem volgden en met hen die hem afwezen.

Daarom bidden we: geef dat we de weg van Jezus meer en meer begrijpen en volgen, de weg van echte vrede in gerechtigheid, de weg van trouw zijn aan U en aan de aarde.

We bidden nu samen de woorden die Jezus ons leert - omwille van uw wereld waarin we leven:

(oudere versie)	(versie van NBV 2006)
Onze Vader die in de hemel zijt.	Onze Vader in de hemel!
Uw naam worde geheiligd	Laat uw naam geheiligd worden,
Uw koninkrijk kome.	laat uw koninkrijk komen
Uw wil geschiede in de hemel,	en uw wil gedaan worden
alzo ook op de aarde.	op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.	Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
En vergeef ons onze schulden,	Vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.	zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig is.
En leid ons niet in verzoeking,	En breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van de boze.	maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want van u is het koninkrijk	Want aan U behoort het koningschap,
en de kracht en de heerlijkheid	de kracht en de majesteit
	- in eeuwigheid. AMEN.

Collecten

Zingen “Breng ons daar waar mensen leven” Zingenderwijs nr.11 (alle 2)
melodie “Uren, dagen, maanden, jaren” Herv. Bundel 292 / Ev.Gezangen 160

Zegen (samen)

Laten we nu samen aan het einde van deze dienst
en het begin van deze nieuwe week
elkaar en de wereld waarin we samen leven
zegenen met de vrede van God.

*De Eeuwige zegent je en behoedt je!
De Eeuwige doet zijn aangezicht over je lichten
en is je genadig!
De Eeuwige verheft zijn aangezicht over je*

en geeft je vrede!

Zingen “Gezegend gaan we nu van hier...Amen”
= melodie van 273 “Loof God die zegent al wat leeft”

Zingenderwijs 57

Gezegend gaan wij nu van hier,
en God gaat met ons mee
en geeft ons moed en levenskracht,
zo gaan wij niet alleen. Amen.

Doven van kaarsen