

Liturgie voor de oecumenische viering op 18 september 2022
in de Karmelkerk te Aalsmeer om 9.30 uur

Voorganger: Ds. Arianne Geudeke

Vorbereid met de liturgiegroep van de Raad van Kerken in Aalsmeer.

m.m.v. : Carin Bremer en Wilma Schoenmaker (zang) Theo Griekspoor (organist)

Thema: Generatie Vrede

Samenzang: Vrede voor jou

(Geroepen om te zingen lied 15 melodie NLB 276)

Vrede voor jou, hierheen gekomen zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen, vergeving, nieuwe moed
voor jou en iedereen.

Gij die ons kent, Gij die ons aanvoelt, Gij die de hele wereld draagt:
Kom naar ons toe, leer ons te leven, help ons te zien wat ieder vraagt.
Tijd om te leven, kans om te zijn; een plek om nu en ooit
gezien, aanvaard te zijn.

Welkom en begroeting:

Onze hulp is in de naam van de Heer

Allen: **die hemel en aarde gemaakt heeft.**

De Eeuwige is trouw tot in eeuwigheid

Allen: **Hij laat niet varen wat Zijn hand begon. Amen.**

Woorden ter inleiding: voor alle generaties

Lied: Give ear unto me (naar Psalm 17)

Vertaling:

*Luister naar mij, Heer, ik smeed U, want ik heb in Uw geboden gewandeld,
laat mij geoordeeld worden met een rechtvaardig oordeel,
o laat mijn vonnis van Uw tegenwoordigheid komen*

Kyriegebed:

Samenzang: Generatie van vrede

(melodie: Dit is een morgen NLB 216)

Laten wij leren, uit het verleden, samen te leven, jong en oud.
Met generaties werken aan vrede een nieuwe wereld opgebouwd.

Laten wij omzien naar de ontheemden, bied hun gastvrijheid, ouder en kind.
Geef hun een toekomst, laat ook hén hopen dat iedereen de vrede vindt.

Laat ons niet leiden door machteloosheid, leer van elkaar en geef elkaar moed.
Kom maar in actie, wees niet bescheiden. Kies voor de vrede, dan komt het goed.

Gebed bij de opening van de schrift:

Eeuwig Woord,
 woorden kunnen U niet bevatten, maar door woorden kan iets in mij aangeraakt worden en kan ik U ervaren. Mensen zoekend en schrijvend met woorden, vonden U in hun hart en schreven daarover.
 Oude woorden, nieuwe woorden, ik dank U dat zij ook mij kunnen bemoedigen.

Kort muzikaal intermezzo

Evangelielezing: Lucas 16 ,1 – 8 NBV

Lied: This is my song (1 ste door Carin en Wilma, 2 de + 1 ste samenzang)

This is my song, O God of all the nations
 A song of peace, for lands afar and mine
 This is my home, the country where my heart is
 Hear are my hopes, my dreams, my holy shrine
 But other hearts in other lands are beating
 With hopes and dreams as true and high as mine.

My country's skies are bluer than the ocean
 And sunlight beams on clover leaf and pine
 But other lands have sunlight too, and clover
 And skies are everywhere as blue as mine
 Oh hear my song, thou God of all the nations
 A song of peace for their land and for mine

This is my song, O God of all the nations
 A song of peace, for lands afar and mine
 This is my home, the country where my heart is
 Here are my hopes, my dreams, my holy shrine
 But other hearts in other lands are beating
 With hopes and dreams as true and high as mine.

Vertaling:

*Dit is mijn lied, o God van alle volken
 Een lied van vrede, voor landen ver weg en de mijne
 Dit is mijn thuis, het land waar mijn hart ligt
 Hier zijn mijn hoop, mijn dromen, mijn heilige heiligdom
 Maar andere harten in andere landen kloppen
 Met hoop en dromen zo waar en hoog als de mijne.*

*De lucht van mijn land is blauwer dan de oceaan
 En zonlichtstralen op klaverblad en dennen
 Maar andere landen hebben ook zonlicht en klaver
 En luchten zijn overal zo blauw als de mijne
 O hoor mijn lied, gij God van alle volken
 Een lied van vrede voor hun land en voor het mijne.*

Overweging

Samenzang: Dona nobis pacem (1x Carin en Wilma daarna samenzang in canon)

Dankgebed: Voorbeden + misintenties, Stil gebed en Onze Vader bidden we samen :

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden.
Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Lied: The Prayer

Vertaling:

*Ik bid dat je onze ogen zult zijn
en naar ons zal kijken, waar we ook heen gaan.
En ons zal helpen om wijs te zijn in tijden dat we niets weten
Laat dit ons gebed zijn als we van ons pad raken
Leid ons naar een plaats, leid ons met je genade
naar een plek waar we veilig zullen zijn.
Het licht dat je uitstraalt, ik bid dat we je licht zullen vinden
en het in ons hart zullen bewaren.
En het ons zal doen denken aan als de sterren elke nacht komen stralen.
De eeuwige ster die je bent.
In mijn gebeden, laat dit ons gebed zijn
Er is zoveel geloof als schaduwen onze dag vullen.*

*Leid ons naar een plek.
Leid ons met je vergeving.
Geef ons vertrouwen zodat we veilig zullen zijn.
We dromen van een wereld zonder geweld.
Een wereld van rechtvaardigheid en hoop.
Laat iedereen zijn naaste een hand geven
als teken van vrede en broederschap.
De kracht die je ons geeft, we vragen of het leven aardig wil zijn
dat is de wens en bekijk ons van boven.
Iedereen zal liefde vinden.
We hopen dat elke ziel om zich heen en in zijn binnenste
een andere ziel zal vinden om lief te hebben
Laat dit ons gebed zijn. Laat dit ons gebed zijn.
Zoals elk kind. Zoals elk kind
Laat ons een plek vinden. Leid ons met je vergeving.*

*Geef ons vertrouwen zodat we veilig zullen zijn.
En ik voel dat het geloof dat je in ons hebt aangewakkerd
onze redding zal zijn.*

Vredeswens:
Mededelingen:

Collecte en muzikaal intermezzo:

1 e collecte: helpt Karmel parochiegemeenschap/helpt project Lawyers for Lawyers (het project waarvoor in deze Vredesweek gecollecteerd zal worden),
2 e collecte voor het werk van de Raad van Kerken Aalsmeer

Lied: Irish Blessing

May the road rise to meet you.
May the wind be always at your back.
May the sun shine warm upon your face,
The rains fall soft upon your fields
and until we meet again
until we meet again,
may God hold you in the palm of His hand.

Vertaling:

*Dat de weg zich voor je opent.
Dat je altijd de wind in de rug hebt.
Dat de zon warm op je gezicht schijnt,
De regens zacht op je velden neerdalen.
En dat, tot we elkaar weer ontmoeten,
God je koestert in de palm van zijn hand.*

Zegen:

Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn (NLB 416: 1 en 4)

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
Tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

*U/jij bent allen uitgenodigd voor de koffie /thee of limonade achter in de kerk en
aansluitend de Walk of Peace die vanaf het kerkplein zal starten.*

*Iedereen een fijne zondag
en mooie komende vredesweek*

*De volgende oecumenische viering is op zondag 13 november
om 10.00 uur in de Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat.*