

De vakantie week is begonnen!

Zaterdag stipt 13:45 uur reed de bus weg vanaf de Dreef in Aalsmeer. Ruim een halve bus vol ofwel 19 deelnemers (en 4 leiding), allen met de tassen gevuld met goed humeur klaar voor een heerlijke week in Groepshotel Het Bosgoed in Lunteren. Rond 15:00 uur kwamen we aan bij onze bestemming alwaar we werden onthaald met koffie en thee. De koffers werden netjes naar de kamers gebracht alwaar het uitpakken kon beginnen. Om 18:00 uur werd een heerlijk diner geserveerd inclusief heerlijk toetje. Na het diner kregen we de kans om elkaar beter te leren kennen met een spel vol bijzondere, mooie en moeilijke vragen die middels een dobbelsteen werden gekozen. Met soms bijzondere antwoorden werd de avond vlot gevuld. Tot slot bekeken we nog de kampplaat met als thema DE GEMENE DELER (wat verdeelt ons, wat verbindt ons). Een lastig thema met veel uitdagingen! Als afsluiting van de avond werd het Wachterslied gezongen. Een traditie die we in ere proberen houden. Bedtijd! (nou ja, bijna...)



Zondagochtend is er (ook een goede traditie) een dienst die door Ellen van Houten wordt geleid. Ook hierin kwam het thema van deze week weer terug. Een mooie dienst waar we op terug kunnen kijken. Ellen en Wim lunchen nog even gezellig mee, waarna we afscheid van elkaar nemen en Ellen weer enorm bedanken.

Tijd om de benen te strekken. Zowel de fietsen als de wandelschoenen werden van stal gehaald. De fietsers gingen op weg naar Het

Middelpunt van Nederland. Een mooie steen die het geografische midden van Nederland aangeeft. De wandelaars werden welkom geheten door de beheerder van "De Koepel", een prachtige uitkijktoren met een prachtig verhaal. Iedereen was weer veilig en ruim op tijd thuis voor het diner.



De avond werd gevuld door een spel waarbij vragen aan de groep zichtbaar leidde tot een verdeling van de groep. Vragen als "wie heeft er nooit sokken gestopt" en "wie is er meer dan vijf keer verhuisd" of "wie is er nog nooit dronken geweest" gaven aanleiding om wel of niet een stap vooruit te doen. Aan het eind van het spel, was van de rechte startrij van de groep niets meer over. We sloten de avond af met een selectie van gemaakte foto's van de afgelopen twee dagen

en met zingen uit de Blinzingbundel en met het Wachterslied. De bar ging weer open, en ja, het was nog lang onrustig in het hotel...

De groeten van alle deelnemers en leiding van de Vakantieweek!

