

Geef je zomer kleur, en dan toch een opdracht in zwart wit? Ja, beetje raar natuurlijk. Maar wij denken dat jullie dit leuk gaan vinden! Het heet: Zentangle. Zen is een meditatie, daar word je rustig van, en tangle betekent wirwar of knoop. Dus een ontspannen wirwar. Dat klinkt tegenstrijdig, hè? Het is vooral heel leuk. Hier zijn drie “tangles” die je kan leren.

Veel plezier!

Puck, Nelleke, Joost en Franka

