
DIENST OP ZONDAG, 26/27 juni 2021, 10 uur **2021.16**

Zang: Jan Broere jr.

Kaarsen, Mededelingen en Open ruimte: Clazien van Dam

Opname en Montage: Leon de Graaff; Kees van Oudenallen

Lezing: Mariska de Graaf-van der Zande Predikant: Paul F. Thimm



**Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer**

Muziek Aansteken van de kaarsen Mededelingen

Bemoediging en Groet

Onze hulp is in de naam van God, de Heer,
Die hemel en aarde gemaakt heeft,
Die trouw blijft in eeuwigheid;
Die niet in de steek laat het werk van zijn handen.

Genade, barmhartigheid en vrede zij ons
van God, onze hemelse Vader
en van Jezus Christus, onze Heer
door de Heilige Geest. AMEN.

Zingen 283:1,2,4,5 In de veelheid van geluiden, in de stormen van de tijd

Herdenken + kaars aansteken
Zingen 413:3 “Heer, ontferm u over ons”

Gebed

Wij horen veel wanklanken en aangrijpende geluiden in onze wereld:
angstkreten, huilen van verdriet,
woorden van woede, uitbarstingen van haat,
onzekerheid over de toekomst, corona, onze aarde.

God, wij hunkeren zo naar een bron om op te laden,
naar andere klanken, naar geluiden van hoop, geluk en vreugde.

U weet wat we nodig hebben - nog beter dan wij dat zelf beseffen.
Schenk ons uw Geest die ruimte maakt voor moed en vertrouwen.

Versterk ons en daag ons uit
door de liederen die we zingen, door uw woord dat we horen,
door gebeden die we spreken – door onze band met elkaar en met U.

Help ons om de weg van Christus te gaan – ondanks alles en juist nu.
Zo bidden we tot U in Christus’ naam. AMEN.

Inleiding

*“Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!” (zo Jezus in het Johannes-evangelie).
en: “Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft.” (zo de profeet Jesaja).*

Deze **twee zinnen** – één van Jesaja en één van Jezus klinken als een **lokroep** van slimme marktlui aan dorstige mensen die last hebben van de hitte. Ze bieden water voor de dorst.

Wie dorst heeft, kan haast alleen aan drinken denken. Dorst naar water is een vanzelfsprekend, een herkenbaar beeld voor een diep innerlijk verlangen.

Wat gaat ons verlangen naar uit? – Dorst naar vrede, naar gerechtigheid, dorst naar een doel en zin in ons leven?

En waar vinden we een bron om onze dorst te lessen...
en niet alleen afleiding om onze dorst te vergeten?

Laten we luisteren naar twee reclamespotjes voor verkwikkend, dorstlessend water van de profeet Jesaja en van Jezus.

Bijbellezingen: **Jesaja 55:1-3**
 Johannes 7:37-38

Zingen 653:1,3 U kennen, uit en tot U leven...

Preek “Dorstige, kom en drink!”

Lieve mensen thuis en medewerkers hier in de kerk!

I.

*“Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!” (Johannes 7:37b)
en: “Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft.” (Jesaja 55:1a)*

Wat wordt ons in reclamespotjes niet allemaal aangeprezen tegen de dorst: bier, frisdrank, zuiveldrank, koffie of mineraalwater!

En er zijn van die mierzoete dranken daar krijg je vaak alleen maar nog meer dorst van.

“Wie **dorst** heeft, die krijgt van mij iets te drinken. Kom maar!” Dat klinkt ergens vertrouwd.
- Voor ons als kinderen was dat het **verlossende woord** - op warme zomerdagen. **Mama** hoefde het nooit twee keer te zeggen. We kwamen aangerend en dronken gulzig onze bekers leeg, verslikten ons soms daarbij en vroegen om meer.

Dorst is een onwillekeurig, instinctief **verlangen**. (Het laat zich niet sturen.) Dorst moet **gelest** worden. Baby’s huilen erom, kinderen roepen erom... **“evenals een moede hinde naar het klare water smacht...”** (Psalm 42:1). Zo is het met alles dat geschapen is, het heeft levensbehoeften, het heeft dorst.

Basisbehoeften laten zich uitstellen voor poosje, maar ze laten zich **niet lang onderdrukken!** Anders raakt je ziel leeg en je lichaam uitgeput.

Zonder eten en drinken, zonder erkenning en geborgenheid, zonder slaap en zonder een doel in je leven kun je het een tijdje volhouden - maar niet heel lang!

II.

“Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!” (V.37b). Opmerkelijk: Jezus roept mensen niet op om af te zien. Jezus roept niet zoals een strenge goeroe op om radicaal los te komen van onze dorst en om onze honger te bedwingen om spiritueel hogerop te komen.

Nee, **Jezus erkent en beaamt** onze kleine en grote **levensbehoeften**. Hij gaat erop in, hij voorziet daarin. Hij spreekt de woorden uit die voor dorstigen verlossend zijn:

“Wie dorst heeft, die krijgt van mij iets te drinken. Kom hier!”

Maar...wat betekent dat dan? Hoe moeten we dat begrijpen? – Blijkbaar gaat het hier niet om platte commerciële Coca-cola- of Heineken-bier-reclame. Dat merken we direct. - Het gaat hier om dorst die verder, die dieper gaat.

Als Jezus het hier over dorst en drinken heeft – wat bedoelt hij? In welke **situatie** zegt Jezus dit allemaal?

Volgens het Johannes-evangelie gebeurt dit op de zevende en laatste dag van het **loofhuttenfeest**.

Het volk trok dan naar Jeruzalem om uitbundig **een week lang feest** te vieren. Heerlijk. Van oor-sprong is het Loofhuttenfeest het belangrijkste **akkerbouwfeest** aan het einde van de wijn- en fruitoogst: een soort oogstdankfeest.

Later kreeg het loofhuttenfeest er een **breder, diepzinniger betekenis** bij:

zeven dagen woonde het volk Israël in hutten. Het feest werd dus in verband gebracht met de tijd, dat het volk Israël onder Gods leiding uit het slavenhuis in Egypte werd bevrijd en **zonder vaste huizen** (maar in hutten of tenten) 40 jaar **door de woestijn** trok.

Op de laatste, de grote dag van de feestweek van het Loofhuttenfeest vond een grote **processie** plaats. Dan trokken in Jeruzalem alle feestgangers naar de waterbron Siloa. Men vulde daar de meegebrachte kruiken met water en trok vervolgens in een lange stoet op naar de tempel.

Zevenmaal trok men om de tempel heen, terwijl het priesterkoor Psalm 118 zong “Looft de HEER, want Hij is goed”. En de menigte antwoordde met Hosanna-geroep.

Daarna werd het meegebrachte water in de tempel uitgegoten en de priesters bliezen op de trompetten. - Een hele feestelijke plechtigheid met allerlei rituelen en symboliek was dat op de laatste dag van het Loofhuttenfeest.

III.

“Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!” (V.37b) - Jezus spreekt de feestdeelnemers aan op hun **dorst**.

Zij hoeven niet per se bij Hem te komen. Natuurlijk dwingt hij hen niet, maar Jezus **nodigt wel nadrukkelijk uit**. Het kan zijn dat mensen hun dorst naar leven en levensvulling vergeten of verdringen. Daarom roept Jezus.

Wij mensen zijn soms bewust en vaak onbewust ermee bezig **om ons bestaan zin te geven**, om onze levensdorst te lessen. Dat is belangrijk!

Jezus maakt dat **niet belachelijk**. En Jezus doet daar ook **niet cynisch** over. Jezus windt zich niet eens op, zo van: "Ach, stakkers en stumpers! Het is wat, hoe jullie omgaan met jullie drang en verlangen naar leven...zo krampachtig, zo zelfbewust of zo banaal." Nee, Jezus heeft begrip daarvoor. Solidair als Hij is, zegt Hij: "*Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!*" (V.37b). Dat is een verlossend woord voor zoekende mensen. Dit is een woord, dat je je **niet twee keer** moet laat zeggen.

Jezus is een **bron die mensen verkwikt en inspireert**. Wie naar Jezus luistert, die hoeft niet leeg achter te blijven. Want die put nieuwe kracht bij God zelf. Wie Christus navolgt, leeft niet van wat hij **heeft**, maar van wat hij **ontvangt**. Onze echte dorst, onze diepe behoeften in te zien, dat is onze kans om van God te ontvangen.

In zijn boek "**De kleine Prins**" vertelt **Antoine de Saint-Exupéry** met zijn typisch kinderlijke en ironische humor en met rijpe wijsheid over ontmoetingen. Het zijn ontmoetingen van de Kleine Prins met mensen en dieren in allerlei herkenbare omstandigheden en werelden. (p.51)

Zo ontmoet de Kleine Prins op een dag een koopman. Die koopman verkoopt uitstekende **dorstlessende pillen**. Men slikt eens in de week een pil en voelt nooit meer de behoefte om te drinken.

"Waarom verkoop je die?" vroeg de kleine prins.

"Het is een goede tijdsbesparing," zei de koopman. "De geleerden hebben het uitgerekend. Je spaart drieënvijftig minuten in de week."

"En wat doe je dan met die drieënvijftig minuten?"

"Daar doe je mee wat je wilt..."

"Als ik drieënvijftig minuten over had," dacht de kleine prins, "dan liep ik heel rustig naar een fontein..." ...om heerlijk water te drinken.

Lieve gemeente, onze oplossingen om onze dorst naar leven te lessen hebben iets dubbels en soms **iets oppervlakkigs**:

Het lijkt soms alsof we dat diepe verlangen, die dorst willen **bestrijden als een lastige kwaal** met een middeltje - zo **snel en efficiënt** als maar kan. Het moet niet te veel tijd kosten. Ja, het liefst moet het tijd **besparen**.

De houding van de kleine prins doet me glimlachen en zet me aan het denken.

Want hij beleeft dorst niet als een kwaal die je met nepmiddeltjes te lijf moet gaan. Nee, dorst is een verlangen waar je **ruim de aandacht en tijd** aan mag besteden. Dorst staat voor onze diepste verlangens die we bij de bron, de fontein van echt water mogen stillen en voeden.

IV.

De roep van de profeet Jesaja en de roep van Jezus Christus nodigen ons uit om naar die bron te komen die **verzadigt en bevredigt**. Hem gaat het erom dat we echte levensvreugde vinden en bevrijd worden van **angst** voor het einde en voor de toekomst.

En zo'n leven gevoed uit de bron belooft nog meer te worden, want het staat niet op zichzelf. Jezus vervolgt namelijk: *“Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij vertrouwt, zo zegt de Schrift.”*(V.38)

Het werkt dus door - dat verfrissende water voor je levensdorst!

Wat je ontvangen hebt door Christus aan geloof, aan liefde en aan hoop gaat door je heen en van binnen naar buiten de wereld in. Zo kan het ook anderen tot een zegen worden.

De bedoeling is dat mensen daarvan drinken en anderen daarvan laten drinken. De Geest van God die door Christus op ons overspringt, brengt een **kettingreactie** op gang.

Die Geest van God is een geest van **vrede en gerechtigheid**; en hij is een sterke geest met een lange adem...sterker dan we vaak denken in dagen van diep **verontrustende** en **beangstigende gebeurtenissen** in onze wereld en in ons eigen leven.

Jezus Christus nodigt ons niet uit om op simpele en oppervlakkige oplossingen voor onze verlangens en problemen te vertrouwen – zoals sommige politieke leiders en stemmen in onze samenleving ons ertoe willen verleiden.

Er is **geen simpel pilletje** dat onze dorst naar leven, naar vrede en veiligheid zonder angst, naar zin en geluk - snel en moeiteloos kan bevredigen.

Daarvoor heb je een fontein, een echte bron nodig waar je met je diepste verlangen naar toegaat om uit te putten om te leven. Zo'n bron is Jezus...hij heeft veel te bieden...nog steeds. AMEN.

Muziek

Open Ruimte

Gebed en Onze Vader

Kom tot ons vandaag en steeds opnieuw, eeuwige en trouwe God!

Vervul ons met Uw Geest die ook de Geest van Jezus Christus is, de geest van nieuwe vreugde en vertrouwen.

Help dat we onze dorst naar leven niet lessen met nepmiddelen,

dat we niet trappen in schijnoplossingen, of wat ons afleidt van ons diepste verlangen.

God, maak dat we begaan zijn met de nood in de wereld die ook onze nood is:

Kom met uw verzoenende Geest daar waar angst en haat de geesten en mensen scheidt. - Dat niet wraakgevoelens blijven doorwoekeren tussen Israëli's en Palestijnen.

- Dat niet eigen belangen in ons Europa ons blind maken voor belangen in de wereld:

in onze strijd tegen klimaatverandering en in het overwinnen van voortdurende besmetting met het coronavirus.

Kom met uw goede Geest daar waar mensen zelf getroffen zijn door het kwaad:

door dagelijks geweld en aanslagen in Syrië en in Afghanistan en elders, en door korte lontjes en gewelddadige agressie ook in ons land.

God, wij begrijpen niet waarom mensen elkaar het leven tot hel maken, met racistisch en discriminerend gedrag en onmenselijke strafwetten tegen homo's en andere minderheden –

in landen als Hongarije, maar ook nog steeds in landen waar gelijke rechten voor allen zo vanzelfsprekend lijken.

Kom met uw Geest van troost overal waar mensen in rouw en waar mensen verdrietig en somber zijn en bang zijn voor de toekomst. We bidden U om inspiratie en oriëntatie voor onze kerken en geloofsgemeenschappen in Nederland, zodat we putten uit uw bron van hoop en zegen om zelf weer een bron van zegen voor anderen te worden: verkwikkend, inspirerend levenswater.

We bidden nu een gebed in de stilte – met persoonlijke woorden voor mensen, voor dingen die ons ter harte gaan.

...stilte....

Omwille van de wereld en omwille ook van onszelf bidden we nu samen het gebed dat Jezus ons leert:

ONZE VADER in de hemel! ...

Zingen 837:1,3,4 Iedereen zoekt U, jong of oud

Zegen

*“Gij zijt het water ons ten leven;
de bronnen van de eeuwigheid
zijn ons ter lafenis gegeven,
zijn doorgebroken in de tijd.
O Gij, die als een bron ontspringt
in elk die tot U komt en drinkt.” (Lied 653:5)*

Laten we de nieuwe week ingaan met God, bron van levend water:

*De Eeuwige zegent je en behoedt je!
De Eeuwige doet zijn aangezicht over je lichten
en is je genadig!
De Eeuwige verheft zijn aangezicht over je
en geeft je vrede! AMEN.*

Doven van kaarsen

Muziek