
DIENST OP ZONDAG, 19/20 juni 2021, 10 uur

2021.15

Orgel/piano: Ruud Kooning Zang: Mirelle Verheijen
Kaarsen, Mededelingen en Open ruimte: ?

Opname en Montage: Leon de Graaff; Kees van Oudenallen

Lezing: Nely Maarse-de Hertog Predikant: Paul F. Thimm



**Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer**

Thema: “verloren – gezocht – gevonden”

Muziek Aansteken van de kaarsen Mededelingen

Welkom

Welkom in deze dienst...welkom u die op zaterdagavond deze dienst thuis meeviert of op zondagmorgen of op een ander rustig moment later in de week.

Waar u ook woont hier in de buurt van Aalsmeer of in Friesland of Gelderland of waar u ook thuis bent en het youtube-kanaal van onze Doopsgezinde Gemeente hebt aangeklikt en zo verbinding gezocht hebt met ons, welkom.

Elke dienst is weer verschillend. Maar er zijn ook 3 dingen die ik elke keer herhaal...als vaste herkenningspunten zeg maar: aan het begin van de dienst de bemoediging en groet, in het midden het Onze Vader en aan het einde de bijbelse zegen als afscheid.

Bemoediging en Groet

En zo kom ik nu met de vertrouwde woorden van bemoediging uit de Psalmen en de groetwoorden waarmee de apostel Paulus zijn brieven mee begint.

(Ps.124:8;146:6;138:8) Onze hulp is in de naam van God, de Heer,
Die hemel en aarde gemaakt heeft,
Die trouw blijft in eeuwigheid;
Die niet in de steek laat het werk van zijn handen.

(Romeinenbrief.1:7) Genade, barmhartigheid en vrede zij ons
van God, onze hemelse Vader
en van Jezus Christus, onze Heer
door de Heilige Geest. AMEN.

Zingen 211:1,2,4 De gouden zonne heeft overwonnen

Gebed

Liefdevolle, barmhartige God!

Nu hebben we de tijd en de rust. Nu kunnen we stoppen en nadenken over wat U ons wilt zeggen, over wat u ons mee wilt geven.

Wij zijn op zoek naar U. U bent op zoek naar ons,
- naar onze nabijheid, naar ons hart, naar ons vertrouwen.

God, we hopen en bidden dat U vindt, wat U zoekt,
ja dat U ons vindt als we U en elkaar kwijt zijn geraakt.

We vragen U: Laat uw woord en uw liefde tot iedereen doordringen,
waar we ook leven op aarde. Zo bidden wij door Jezus Christus, onze Heer. Amen

Inleiding

Verliezen – zoeken – vinden. - Wie van ons is dat nog nooit gebeurd?
Verloren – gezocht – gevonden. - Het kan iedereen van ons overkomen.

Het overkomt zelfs God...weet de bijbel te vertellen.
Je hebt niet alleen godszoekers, maar je hebt ook menszoekers. God is er een.

Het is de vraag of een zoekende altijd vindt wat verloren is. - Het is te hopen.

Laten we samen luisteren naar twee bijbelgedeelten over “verliezen – zoeken – vinden”.

Bijbellezingen: Jeremia 29:10 t/m 14
 Lucas 15:1 t/m 10

Zingen 896:1,3,4,6 Wie heeft zijn geld verloren...

Preek

Lieve mensen thuis en lieve medewerkers hier in de kerk!

I.

Verliezen, zoeken, vinden - dat zijn zeer menselijke ervaringen. Ieder van ons maakt het wel eens mee. Verliezen en zoeken in ieder geval...maar vinden dat gebeurt niet altijd.

Je sleutel kwijt zijn of je bril of je portemonnee...dat kan voor enorme opwindende zorgen: schrik, angst, boosheid, frustratie. Zoeken, zoeken, zoeken...

Wat een opluchting en een blij gevoel, als je eindelijk weer vindt wat je hebt gezocht...en vaak vind je het op een vreemde plek waar je het niet verwacht hebt. Ik heb dat zo nu en dan met mijn agenda. Gelukkig is die nooit echt ver weg en hoef ik niet lang ernaar te zoeken.

Verliezen, zoeken, vinden. Ik herinner me nog goed, dat ik ooit bij het wandelen een kleine poster van een A4-tje zag hangen op een lantaarnpaal. Er stond een foto op van een driekleurige kat, daaronder de tekst: “Sinds een paar dagen ben ik mijn lieve kat Miki kwijt. Ik heb overal gezocht en heb haar nog niet kunnen vinden. Als u haar ergens hebt gezien, wilt u mij dan alstublieft bellen.” Daaronder een naam en telefoonnummer.

Ja, dit is toch nog even anders: ingrijpender. Soms moet zoeken echt niet te lang duren. Want als het erg lang duurt, verlies je alle hoop...zeker als het om een levend wezen gaat of een medemens.

Mijn vrouw en ik kijken graag naar de afleveringen van “**Spoorloos**” op tv. Het gaat daar om verhalen van kinderen – meestal adoptiekinderen – die al heel lang hun moeder of vader en andere familieleden kwijt zijn. Hun verhaal is schrijnend. Deze inmiddels volwassen kinderen wenden zich aan de programmamakers van Spoorloos om hulp, na een jarenlange vergeefse zoektocht. Soms kunnen ze de persoon die verloren is na veel zoeken en navragen, vinden. Soms niet...maar wél een familielid dat over moeder of vader kan vertellen. Verdriet en vreugde liggen dan dicht bij elkaar: verdriet over verloren tijd...en vreugde over een weerzien of tenminste met iemand van eigen vlees en bloed die herinneringen kan

delen. En of ik wil of niet: zulke persoonlijke, menselijke verhalen van verliezen, zoeken en vinden raken mij elke keer.

II.

Lucas vertelt als enige van de vier evangeliëschrijvers drie voorbeeldverhalen, gelijkenissen van Jezus over verliezen, zoeken en vinden na. Matteüs brengt alleen de gelijkenis van Jezus over de herder en het verloren schaap. Lucas voegt er nog twee verhalen toe: de gelijkenis van de vrouw met de verloren zilvermunt en het verhaal van de vader en zijn verloren jongste zoon en zijn jaloerse oudste zoon.

Lucas is de evangelist met een bijzondere antenne voor arme, zieke, vergeten en verloren mensen. In alles wat hij van Jezus doorvertelt, blijkt dat Lucas diep doordrongen is van de sociale dimensie van het evangelie, van de boodschap van Jezus, die vol compassie zoekt naar mensen die verloren zijn – opgegeven omdat ze het goede spoor kwijt zijn of vergeten omdat ze door fatsoenlijke medemensen niet echt gemist worden.

Opmerkelijk is, dat Lucas het er niet bij laat zitten, zoals hij van Jezus begrepen heeft, dat hij het ook niet bij laat zitten, maar er erg veel werk van gemaakt heeft...in hoe Jezus over zulke mensen praat en voor hen pleit en Jezus zich voortdurend en daadwerkelijk voor hen inzet.

III.

Lieve mensen, op het eerste gezicht lijken die drie voorbeeldverhalen van Jezus, die gelijkenissen over “verliezen – zoeken – vinden” vrij onschuldig en daarom zo geschikt om mensen blij en rustig te krijgen.

Maar als je tot je door laat dringen, wát Jezus in wezen met die gelijkenis wil zeggen, word je er juist **onrustig en ongerust** van.

1. Eén schaap verliezen, ook al heb je er nog 99 andere keurige zelfredzame schapen, is erg. Voor een **echte herder** is dat genoeg om er ongerust te worden en je druk over te maken. Zoeken, zoeken, zoeken totdat je het ene klagelijk blatende schaap hebt gevonden.

2. En als je van je spaarcenten of je uitzet **één kostbare zilvermunt** (10% van je kapitaal) bent verloren, weggerold (wie weet waarheen), dan is dat voor de **vrouw des huizes** een ramp. Ze zal zoeken en vegen...en vegen en zoeken totdat ze die onmisbare spaarpemning weer bij de overige kan voegen.

3. En – om vandaag op Vaderdag het rijtje van gelijkenissen compleet te maken...als je **als vader één kind** ziet weggaan naar God weet waarheen, dan is dat een drama. Een ouder die van zijn verloren, spoorloze zoon of dochter houdt, zal vol verlangen elke dag uitzien naar het moment dat het kind weer thuiskomt. Zoeken en achternalopen helpt vaak niet, je moet loslaten. Maar de deur staat altijd voor hem of haar open. Welkom thuis.

IV.

Jezus knoopt bij deze bekende ervaringen en gevoelens van verliezen, zoeken en vinden aan.

“Mensen kunnen ‘**god-zoekers**’ zijn. - Maar wisten jullie dat God altijd een ‘**mensen-zoeker**’ is?” zegt Jezus daarmee. - En daarom ben ik ook een “mensen-zoeker”, hoor ik Jezus eraan

toevoegen...net zoals een herder zo vanzelfsprekend als wat zijn ene verloren schaap zoekt, of zoals die vrouw haar ene munt zoekt, of zoals die vader vol verlangen en met open armen uitkijkt naar zijn kind.

Maar waarom eigenlijk...en wie zijn de **verlorenen** waar Jezus zo onophoudelijk en naarstig op zoek is? Wie zijn het dan die God volgens Jezus zo erg **mist** en zo graag bij zich wil hebben?

De verlorenen, de gezochten en gevondenen waar Jezus over heeft, dat zijn de mensen in de samenleving, in de wereld die we liever kwijt dan rijk zijn. Ze zijn lastig, ze houden zich niet aan de regels, ze storen ons in onze manier van leven en in wat we keurig en netjes vinden.

Jezus gaf concrete voorbeelden met wie hij in zijn tijd en omgeving daarmee bedoelde: de verlorenen die Jezus in opdracht van God opzocht en zo goed hij kon erbij wilde halen waren de tollenaars en zondaars.

1. Tollenaars dat waren de deugnieten, die alsmaar bezig waren om zich te verrijken op kosten van anderen die zich niet kunnen weren. Ze deden dat door te veel tol te heffen en als er toen al onfatsoenlijke bonussen op te strijken waren geweest, dan hadden ze vast daaraan meegedaan. Reken maar.

Jezus zoekt juist die gehate tollenaars op die ieder rechtgeaard burger uit de weg ging en wegzette. Jezus bezocht hen thuis voor een gesprek en een avondmaal. Hij maakte hen en hun vijanden duidelijk dat ook zij ondanks alles kinderen van God zijn – verkeerd bezig maar niet hopeloos. Jezus geloofde in hen en dat ze konden veranderen. Oppertollenaar Zacheüs is er één voorbeeld van, dat je in ommekeer mogelijk is. “Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

2. Jezus zoekt ook hen op die keurige mensen in zijn tijd “de **zondaars**” noemden. Dat zijn de arme stakkers die in de strijd om te overleven, in de zorg om het dagelijks brood niet genoeg kunnen verdiepen in wat hoort en wat niet hoort. Ze kennen de tora, de leefregels niet goed genoeg, daar hebben ze helaas geen tijd, geld en energie voor. En hoe ze hun best doen, lukt het hen zelf niet. Het kost allemaal te veel. Kansloos.

Maar ook zij zijn kinderen van God. Zeker weten! En Jezus laat ze dat weten en voelen. Hij zoekt hen op en gaat met hen om...uit solidariteit, uit compassie, uit geloof in God die in zijn liefde geen onderscheid maakt tussen **arme stakkers** en **rijke deugnieten** en de gewone onopvallende burgers daartussen. Want niemand is bij voorbaat en per definitie waardeloos en hopeloos in Gods ogen.

V.

Wie zouden de mensen zijn waar God vandaag de dag, in onze tijd naar op zoek zou kunnen zijn? – Ik wil ons deze vraag meegeven voor de komende tijd. Ik houd er niet van om alles voor te kauwen en antwoorden voor iedereen in te vullen. Het is creatiever en uitdagender als we allemaal zelf hierover nadenken en mee aan de slag gaan.

Toch komt er in mij voor deze zondag 20 juni 2021 – die niet alleen Vaderdag is, maar ook Wereldvluchtelingendag een gedachte in mij op.

Zou het kunnen dat de 8 miljoen vluchtelingen bij de verliezers horen? - Ze hebben hun huis, hun geborgenheid, hun werk, hun vertrouwde omgeving met familie en vrienden bij elkaar

verloren. Ze hebben alles verloren en zoeken naar een nieuw bestaan zonder angst, zonder push-backs, zonder regels die hen tot illegalen en wetsovertreders maken?
 Zullen ze ooit iets van vreugde voelen doordat ze vinden wat ze kwijt zijn en zoeken?
 Verandert mijn geloof in de weg van Jezus mij als zijn volgeling? En verandert dat het leven van hen daardoor?

Verliezen en zoeken dat is de kant die moeizaam is. Vinden wordt beloond met vreugde van de vinder. Het is de vreugde die je met elkaar kunt delen...zoals de herder en de vrouw en de vader met vrienden en vriendinnen en burens...en zoals God de grote mensenzoeker. En hoe kun je vreugde beter delen dan met een uitbundig feest (om haast jaloers op te worden) om met elkaar de vreugde aan het leven te vieren... samen uit volle borst te zingen en te genieten aan een gedekte tafel - genoeg voor iedereen. AMEN.

Muziek Open Ruimte

Gebed en Onze Vader (nieuwe versie NBV)

God – hoopvolle mensenzoeker!
 Als een vrouw die zoekt om haar ene munt,
 als een herder die zijn ene schaap nagaat,
 als een ouder die verlangt naar haar / naar zijn verloren kind, zo bent U.

Wij danken U dat Jezus dat liet zien in wat hij deed en in wat hij zei.
 Wij danken U dat hij in uw geest het gesprek zocht met vriend en vijand,
 met fatsoenlijken...en met de vergetenen en verlorenen.

Barmhartige God, uw liefde richt zich niet alleen op wie dat heeft verdiend.
 U bent zo anders. Dat raakt ons. Dat irriteert ons.
 U hebt oog voor ieder wezen, voor ieder mensenkind
 U geeft niet op. U geeft niemand op, omdat u niet één wilt missen.

Wij bidden U daarom voor andere mensen en ook voor onszelf:

Voor wie zich **verlaten** voelt - verwaarloosd, tekortgekomen of getekend door een zware jeugd of een moeilijk verleden.
 God, laat verlatenen toch geborgenheid vinden in een gemeenschap van mensen die uw genezende liefde doorgeven.

Voor wie **verbitterd** is - teleurgesteld in familie of vrienden – en moeite heeft om vergeving te ontvangen en vergeving te geven.
 God, laat verbitterden toch nieuwe kansen zien en de vreugde en kracht van veranderen en verzoenen.

Voor wie **onverschillig** is – cynisch en meent in het leven niemand nodig te hebben maar zichzelf kan redden.

God, laat ons ontdekken dat we op U aangewezen en voor elkaar verantwoordelijk zijn in de wereld..

Vandaag bidden we voor allen die zo **weinig kansen** hebben voor de benadeelden die nog lang niet ingeënt worden tegen corona.

We bidden vandaag in het bijzonder voor **de 8 miljoen vluchtelingen**...onvoorstelbaar veel vrouwen en mannen en kinderen.

Dat geluk en vreugde weer in hun bestaan terug mag komen, omdat we ze zien als uw kinderen en met hen delen wat we hebben en zijn.

Wij danken U voor de **gemeente van Christus** in de wereld – verre van volkomen, maar door U gekoesterd en geroepen. Wij danken U voor uw koninkrijk, dat Jezus heeft uitgedragen en verkondigd. Zo bidden wij uit het diepst van ons hart de woorden die Hij ons heeft voorgeleefd en -gebeden (Matteüs 6:9-13)

ONZE VADER in de hemel!... AMEN.

Zingen 823:1,2,4 Gij hebt, o Vader van het leven...

Zegen

God geeft ons zijn zegen, daarmee kunnen we verder,
daarmee kunnen we vreugde en zegen brengen: (Numeri 6:24-26)

De Eeuwige zegent je en behoedt je!

De Eeuwige doet zijn aangezicht over je lichten en is je genadig!

De Eeuwige verheft zijn aangezicht over je en geeft je vrede! AMEN.

Doven van kaarsen

Muziek