



# Levenslicht

MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER

## De Veertigdagentijd is begonnen!

40 dagen hebben we de ruimte en de tijd om over dat wat gezegd en gezongen wordt te mijmeren, er wat op 'te kauwen'. Langzaam en met aandacht nemen we de woorden en verhalen tot ons. De kinderen van de Gemeente beoefenen in deze tijd de kunst om tot stilte te komen, van het stil zijn, door met aandacht te kijken, voelen, horen, ruiken en te proeven. Met andere woorden: in het hier en nu te zijn. Je zou denken dat we na zoveel jaar wel weten wat zich aandient in de Veertigdagentijd, om welke verhalen het gaat, zoals over Jezus die 40 dagen door de woestijn zwerft op zoek naar antwoorden. En over het volk van Israël dat 40 jaar door de woestijn trekt en zich afvraagt: "Hoe lang houden we dit nog vol?" Een vraag die menigeen in de afgelopen twee jaar ook vast door het hoofd is gegaan. Hebben wij in zulke (woestijn)tijden voldoende in huis dat ons inspireert, vertrouwen biedt en hoop geeft?

In de verhalen van God en de mens lezen we dat als mensen aan de grenzen van hun kunnen zijn, zij ook niets meer in huis hebben. Zij zijn leeg. Moe. Zelfs bij Jezus was dit het geval en dat was toch niet zomaar iemand. Na zoveel jaar werken, ondersteund door menige opleiding dacht ik ook ondertussen wel genoeg handvatten in huis te hebben om én mijn werk goed te kunnen doen én om in balans te blijven. Maar soms kunnen zich dingen aan je voordoen die om aandacht, tijd en rust vragen, om anders dan voorheen verder te kunnen met dat wat je graag doet. Tijd om te overwegen of het allemaal nog wel klopt waar je mee bezig bent. Zoals de Veertigdagentijd dat aan ons vraagt, of we nog afgestemd zijn op wat we als Gemeente voor ogen hebben en of we ons nog geïnspireerd weten door woorden zoals die van de Bergrede.

*Een rabbi vertelde ooit: "Weten jullie, het woord Gods is geen leer. Wanneer wij het lezen of horen, zijn wij niet slimmer dan daarvoor. Het is ook niet alleen maar een stem, hoewel die stem al dichterbij zijn waarheid komt. Het woord van God is eerder een ruimte. We zijn uitgenodigd naar binnen te gaan, te tasten, waar te nemen met alle vezels van ons leven, wat dat woord ons hier en nu te zeggen heeft."*

Prachtig is dat, dat God ons in de ruimte heeft geplaatst. Ruimte om te leven. Om woorden die richting willen geven te overwegen. Woorden waardoor we ons veilig en geborgen mogen weten, bij God en bij elkaar. Het volk in de woestijn en later Jezus werden verleid door een duivelse stem om het toch maar op te geven. Maar juist op dat moment klonken er woorden. Oude woorden die kracht

gaven en die ondanks alles bleven zeggen dat er wel degelijk een nieuwe tijd zou komen en een nieuw land om in te wonen.

In de Veertigdagentijd klinken elke zondag, dinsdag en tijdens de Passieronde woorden en liedjes van verlangen. Ontmoetingen van verzet tegen verleidingen om alles bij het oude te laten en de hoop op beter te laten varen. Tot dan!

*Ellen van Houten*



*Oase in de woestijn.*

Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer

PostNL  
Port Betaald  
Port Payé  
Pays-Bas



Kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk **vrijdag 25 maart** mailen aan [levenslicht@dgaalsmeer.nl](mailto:levenslicht@dgaalsmeer.nl).

Het volgende nummer verschijnt rond **zaterdag 9 april**.

## Levenslicht

**Uitgave van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer, Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer, tel. 0297 32 65 27.**

dhr. L. de Graaff,  
kosterij@dgaalsmeer.nl  
tel. 06 18 87 32 18.

De Loods, kantoor geestelijk werkers,  
tel. 0297 36 01 30.

[www.dgaalsmeer.nl](http://www.dgaalsmeer.nl)

Aanleveren tekst en/of foto's voor website en andere pr-doeleinden: [pr@dgaalsmeer.nl](mailto:pr@dgaalsmeer.nl)

Redactie:

mw. J. van der Zee (eindredactie),  
tel. 06 31 78 63 78.

Abonnementsprijs Levenslicht: €25,-.

Leden- en vriendenadministratie:

Opgave abonnementen en adreswijzigingen:  
zr. P. Piet-Kreeft, Fresiastraat 3,  
2431 XC Noorden, tel. 0172 40 83 96.  
[ledenadministratie@dgaalsmeer.nl](mailto:ledenadministratie@dgaalsmeer.nl)

Predikant:

ds. P.F. Thimm,  
Wipmolen 60, 3642 AE Mijdrecht,  
tel. 0297 74 30 44.  
[paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl](mailto:paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl)  
(op maandag vrij)

Ouderenpastor:

mw. E.C. van Houten-Oranje,  
Florijnstraat 58, 1827 GL Alkmaar,  
tel. 072 707 44 70.  
[e.vanhouten@dgaalsmeer.nl](mailto:e.vanhouten@dgaalsmeer.nl)

Westhill/jeugdwerk:

[westhill@dgaalsmeer.nl](mailto:westhill@dgaalsmeer.nl)

Zin-Inn:

zr. F.A. Riesmeijer,  
Zijdstraat 51b, 1431 EB Aalsmeer,  
tel. 06 48 63 04 97.  
[f.riesmeijer@dgaalsmeer.nl](mailto:f.riesmeijer@dgaalsmeer.nl)

Voorzitter:

br. B. Middelkoop,  
Cyclamenstraat 51, 1431 RZ Aalsmeer,  
tel. 06 20 61 33 66.  
[voorzitter@dgaalsmeer.nl](mailto:voorzitter@dgaalsmeer.nl)

Secretaris:

zr. W. Karssing-van Leeuwen,  
Oosteinderweg 215, 1432 AS Aalsmeer,  
tel: 06 12 35 66 07.  
[secretariaat@dgaalsmeer.nl](mailto:secretariaat@dgaalsmeer.nl)

Penningmeester:

dhr. J. Venema,  
Oosteinderweg 349, 1432 AX Aalsmeer,  
tel. 06 51 74 29 59.  
[penningmeester@dgaalsmeer.nl](mailto:penningmeester@dgaalsmeer.nl)

Administratie Hoofdellijke Omslag

br. C. van Oudenallen,  
Oosteinderweg 62, 1432 AM Aalsmeer,  
tel. 0297 32 24 86.  
[ouden4@caiway.nl](mailto:ouden4@caiway.nl)

IBAN NL47RABO0300121962

## Kerkdiensten

De diensten kunnen eveneens online worden bijgewoond of zijn later terug te zien via het YouTube kanaal van de Gemeente.

- 6 mrt ds. Paul F. Thimm, Veertigdagentijd  
(collecte DG WereldWerk/Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling)
- 13 mrt ds. Matthijs de Vries (collecte project Veertigdagentijd: Stap Verder)
- 20 mrt dhr. Willem van Bloemen  
(collecte project Veertigdagentijd: Stap Verder)
- 27 mrt ds. Paul F. Thimm (collecte project Veertigdagentijd: Stap Verder)
- 3 apr br. Nico Eveleens en de Theehuisclub  
(collecte project Veertigdagentijd: Stap Verder)
- 10 apr mw. Ellen van Houten  
(collecte project Veertigdagentijd: Stap Verder)

Aanvang om 10.00 uur.

### Voorjaarsgemeentevergadering rectificatie

In het vorige Levenslicht werd aangekondigd dat de voorjaarsgemeentevergadering plaats heeft op maandag 25 april. Dat moet zijn: **dinsdag 26 april, om 19.30 uur**.

## Agenda

Di 8-3	Gebedsmoment in de Veertigdagentijd	12.15 uur
Wo 9-3	Passieronde RvK in de Doopsgezinde Kerk	19.15 uur
Do 10-3	Kring Ruth	20.00 uur
Di 15-3	Gebedsmoment in de Veertigdagentijd	12.15 uur
Wo 16-3	Passieronde RvK in de Open Hof Kerk	19.15 uur
Wo 16-3	Kring JoB	20.00 uur
Do 17-3	Kring Oase	14.30 uur
Do 17-3	Kring Shalom	20.00 uur
Di 22-3	Gebedsmoment in de Veertigdagentijd	12.15 uur
Wo 23-3	Zin-Inn cursus Tolstoj	15.00 uur
Wo 23-3	Passieronde RvK in de Hervormde Dorpskerk	19.15 uur
Wo 23-3	Kring Elia	20.00 uur
Ma 28-3	Kring Zorgcentrum	15.00 uur
Di 29-3	Gebedsmoment in de Veertigdagentijd	12.15 uur
Di 29-3	Kerkenraadsvergadering	19.30 uur
Wo 30-3	Bijeenkomst Zinvol Ouder Worden	10.00 uur
Wo 30-3	Passieronde RvK in de Karmelkerk	19.15 uur
Do 31-3	Kring Ruth	20.00 uur
Vr 1-4	Lenteontmoeting voor ouderen	's morgens en 's middags
Di 5-4	Gebedsmoment in de Veertigdagentijd	12.15 uur
Di 5-4	Kring Mijdrecht	19.30 uur
Wo 6-4	Plantenactie Bezoekcommissie	9.30-12.30 uur
Wo 6-4	Passieronde RvK in de Lijnbaankerk	19.15 uur
Do 7-4	Kring Shalom	20.00 uur

### Inlegvel Levenslicht

Zoals gebruikelijk bevat dit tweede Levenslicht van het jaar het inlegvel met gegevens van de werkers, commissies, groepen, kringen, kerkenraadsleden, et cetera. Handig om te bewaren! Leden, vrienden en belangstellenden, dus ook diegenen die geen abonnement hebben, ontvangen een exemplaar van dit Levenslicht. Mocht u zich willen abonneren op Levenslicht kunt u dit doorgeven aan Pauline Piet-Kreeft, [ledenadministratie@dgaalsmeer.nl](mailto:ledenadministratie@dgaalsmeer.nl), tel. 0172 408 396.



## BIJ DE COLLECTEN

### Stap Verder

Via een van onze leden zijn we in contact gekomen met Johan Schuring van 'Stap Verder' in Amsterdam-Zuidoost. Dit project is een initiatief van zes lokale kerken, verenigd in de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB) en de Sociëteit Afrikaanse Missiën (SMA). Het is een inloophuis waar bewoners van Zuidoost terecht kunnen voor uiteenlopende zaken. Van juridische bijstand tot het draaien van een was, van medische zorg tot het nemen van een douche, of voor een kop koffie met een goed gesprek. Er is een spreekuur van 'Dokters van de Wereld' in het huis, waar gratis zorg verleend wordt. De bewoners in de Bijlmer komen uit alle windstreken en velen hebben (nog) geen verblijfsvergunning of moeten vanaf niets beginnen iets op te bouwen. In het bos van regels, formulieren, verzekeringen enz. probeert Stap Verder ze te begeleiden en vooruit te helpen. Zoals in hun folder staat: In Stap Verder gaan we op zoek naar de kracht, kennis en vaardigheden van bezoekers om die te versterken, zodat zij bestaande kansen kunnen benutten. Alle inwoners, ongeacht ras, geloof, afkomst en sekse zijn er welkom. Wij ontwikkelen activiteiten en projecten om mensen uit Zuidoost zelf de toegang tot kennis over regelgeving en voorzieningen te bieden... Zodat zij tot hun recht komen! Stap Verder werkt nauw samen met andere maatschappelijke en juridische instanties in Amsterdam, met het Jeannette Noëlhuis en met Kruispost (de medische post van Oudezijds 100).

Tabitha vindt dit een heel mooi en passend doel voor de collectes in de Veertigdagentijd. In de dienst van 13 maart komt Johan Schuring meer vertellen over Stap Verder.  
website: [www.stapverder.org](http://www.stapverder.org).

*Namens Tabitha, Jolande Amorison*



## OECUMENE



**17<sup>de</sup> passieronde**

### Samen, oecumenisch, op weg naar Pasen!

De Raad van Kerken Aalsmeer organiseert ook dit jaar in de Veertigdagentijd een Passieronde langs Aalsmeerse en Kudelstaartse kerken voor een wekelijks moment van stilte, bezinning en inkeer ter voorbereiding op het Paasfeest.

Zes weken - op woensdagavond van 19.15 tot 19.45 uur - bent u van harte welkom in een van de kerken. Elke deelnemende geloofsgemeenschap geeft op eigen wijze inhoud aan het half uurtje van samenkomst. Zo gaan wij samen oecumenisch op weg naar Pasen!

*De 'haltes' in 2022*

- 9 maart:** Doopsgezinde kerk  
[www.dgaalsmeer.nl](http://www.dgaalsmeer.nl)
- 16 maart:** Open Hof Kerk  
[www.pgaalsmeer.nl](http://www.pgaalsmeer.nl)
- 23 maart:** Hervormde Dorpskerk  
[www.hervormdaalsmeer.nl/dorpskerk](http://www.hervormdaalsmeer.nl/dorpskerk)
- 30 maart:** Karmelkerk  
[www.rkkerkaalsmeer.nl](http://www.rkkerkaalsmeer.nl)
- 6 april:** Lijnbaankerkerk  
[www.lijnbaankerkerk.nl](http://www.lijnbaankerkerk.nl)
- 13 april:** Samen Op Weg Kudelstaart  
[www.sow-kudelstaart.nl](http://www.sow-kudelstaart.nl)

*Zie ook de websites van de betreffende kerken en de website van de Raad van Kerken Aalsmeer:  
[www.kerkpleinaalsmeer.nl](http://www.kerkpleinaalsmeer.nl).*

## VAN DE GEESTELIJK WERKERS

### Gebedsmoment Veertigdagentijd

Op 8, 15, 22, 29 maart en 5 en 12 april is er weer een gebedsmoment op de dinsdagmiddag van 12.15 tot 12.45 uur. Een ontspannen en verstillend moment op de dag in de Veertigdagentijd. We gaan deze keer aan de slag in de lijn van de Iona diensten. Iona is een eiland aan de Schotse kust, waar ze inspirerende gebeden, gezangen en verhalen hebben. Aanmelden is niet nodig, we zien u graag!

*Paul, Ellen en Franka*

## MET DE BIJBEL ERBIJ

*Psalm 1:3 'Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei.' & Mattheüs 1:1 'Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham.'*

Het Nieuwe Testament opent met de stamboom van Jezus. Toen jaren geleden een voorganger de eerste 17 verzen uit Mattheüs las als uitgangspunt voor haar overdenking, klonk er gemor onder de aanwezigen. Er leek geen einde aan te komen, aan heel die lange

lijst met namen. De mensen vroegen zich af wat je daar vandaag de dag in vredesnaam mee moest? Misschien dat het in Aalsmeer anders zou zijn, omdat de stamboom uit Mattheüs de verbinding laat zien 'van wie Jezus er een was'. Je leest er namen als David, niet de minste onder de voorvaders, maar ook voormoeder Ruth wordt genoemd, een vrouw uit een heel andere cultuur, met een ander geloof. Als je denkt aan de verbinding tussen de generaties en de betekenis daarvan, kun je die lange 17 verzen wellicht anders horen. In onze Gemeente zijn veel inspanningen geleverd om haar wortels en namen van betrokken families te achterhalen, wat geresulteerd heeft in zeven, in rood leer gebonden boeken. Het is traditie dat vertrekkende kerkenraadsleden vier etsen krijgen van de voormalige Vermaningen die zijn samengevoegd tot de Gemeente zoals die er nu sinds 1928 in de Zijdstraat is. We weten het wel, maar staan er niet altijd bij stil dat wat we vandaag geloven en doen, door de generaties die ons zijn voorgegaan mede is geïnspireerd. We zijn er met andere woorden 'in geworteld'. Daarom is het zo mooi en waardevol om stil te staan bij de levensverhalen van mensen. Om zo hun geloofsgoed en hun Doopsgezinde normen en waarden mee te dragen de toekomst in. Met ook altijd weer vragen als: wát nemen we dan mee, wat houden we vast, maar ook: wat past bij deze tijd en wat laten we eerbiedig en met respect los, omdat een andere tijd om andere manieren vraagt. Het jaarthema draagt de titel 'Nieuw Doopsgezind Peil, vasthouden en loslaten.' Wat houden we vast van wat is doorgegeven en wat is daarvan vruchtbaar in deze tijd? Zijn we nog altijd als een boom geplant aan stromend water, leven we nog vanuit de Bron, die Jezus Christus heet? Het is een weg van tasten en zoeken, waarbij we erop bedacht zijn het Kind niet met het badwater weg te gooien.

*Ellen van Houten*



## GELOVEN MET EEN GLIMLACH

### Doen zoals Jezus

Een moeder bakt lekkere koeken voor haar twee zoons. Helaas beginnen de jongens ruzie te maken over wie de eerste koek mag pakken (die groter lijkt dan de andere). Voor moeder is dat een kans om ze een lesje te leren.\*  
 "Jongens, als Jezus hier zou zitten, zou die vast zeggen: Laat mijn broer de eerste maar nemen; ik kan wel wachten." Meteen draait Thomas zich om en zegt tegen zijn broer: "Jij bent Jezus!"

\* Grote kans dat de moeder naar de zondagsschool, Westhill, kindernevendienst of schoolcatechisatie is geweest en haar kinderen ook daarheen stuurt, 'omdat dat geen kwaad kan'. Maar misschien heeft ze zelf ook een wijze oma of moeder (gehad) die met haar over geloof praat(te).

*Paul F. Thimm*

## GEMEENTEWERK

### Blij dat we weer zingen

Wat zijn we blij nu we weer kunnen zingen!  
 Vanaf woensdagavond 23 februari gaan we starten met het Doopsgezind Kerkkoor. U bent van harte uitgenodigd om een repetitie bij te wonen en wie weet bevalt dat zo goed dat u besluit om zich bij ons aan te sluiten. We oefenen iedere woensdagavond vanaf 20.00 uur in de kerkzaal. Inlichtingen bij Janina van der Laarse, e-mail: kerkkoor@dgaalsmeer.nl.

*Janina van der Laarse*

## KRINGWERK

### Kring JoB en 'Wognum'

Sinds lange tijd waren we weer in het echt bijeen (16 februari) voor een avondje kring in de Binding. Fijn! Om even stil te staan bij de huidige omstandigheden in de wereld las Rene de Nederlandse vertaling van 'Imagine' van John Lennon voor. Tanja uitte haar dankbaarheid voor alle lieve aandacht. Daarna werd de kaars ontstoken. We waren met 16 mensen bij elkaar om een programma begeleid door Wim van Leeuwen bij te wonen. Wim had voor ons een documentaire/film gekozen: 'Wognum'. Hij vertelde in zijn inleiding dat de film gemaakt was in opdracht van VPRO-2Doc voor een afstudeerproject van Tim Bary. De film moest over 'Gabbers' gaan. De jonge filmmaker kende deze kleding/muziekstroming uit de jaren 80 niet goed, dus ging hij op zoek naar kennis. Hij stuitte via Facebook op een interessant 'gabbergeval': Matthijs Wognum. Interessant omdat Matthijs op zijn Facebookpagina sprak over zowel gabberfeesten als het Concertgebouw en zijn liefde voor de piano. Tim volgde Matthijs vier maanden en maakte een bijzonder, in de prijzen vallend, portret. We keken met elkaar de film, die ik in een notendop zal proberen te omschrijven... Matthijs is een karakteristieke figuur, langhemdje-tattoos en van die 'Londsdale' trainingspakken en een kale kop. Hij struint met zijn vriend (partner) de hardcorefeesten af. Hij is nuchter en op zichzelf en we zien hoe hij deze scene ervaart. Daarnaast zien we een andere liefde van hem. De liefde voor de piano. Prachtig in beeld en geluid gebracht door de twee soorten muziek en werelden die in elkaar overlopen. Of het nu kwam door de documentaire of door iets anders... Matthijs besluit dat de liefde voor muziek maken wint. Hij gaat leren pianospelen. Een van de scènes is het kopen van een vleugel waarbij Matthijs in zijn gabberkleding achter de vleugel in de winkel iedereen verbaast. Na de film schrijven we, in opdracht van Wim, enkele woorden op die wij kenmerkend vonden. Daarover discussieerden we met elkaar. Enkele woorden die langskwamen: ontroerend, doorzettingsvermogen, alleen, humor, twee werelden, contrast, jezelf zijn, eerlijk, talent, uitersten, aandoenlijk, verloren en gevonden, kinderlijk, dichtbij, a way of life. We gingen tegen tien uur naar huis met de overweging 'hoe aangepast ben jij?'.

Een uitstekende avond, dankzij Wim, en fijn om elkaar weer te zien! De kaars werd uitgeblazen. Tot de volgende keer.

*Carla Jooren*

### **Grote opkomst kring Ruth**

Donderdag 17 februari was het eindelijk zover dat we als kring weer bij elkaar konden komen. Het ééndagsbestuur, dat al verschillende keren zou aantreden, was nu aan de beurt om een avond voor de kring te verzorgen. We werden verwelkomd met koffie en thee en wat lekkers van Geerda Prent en Anneke Brouwer. De opkomst met 27 leden was groot en iedereen was blij om elkaar weer te zien en te spreken. Na de opening en het aansteken van de kaars met het vaasje met bloemetjes van Jeltje Adema op tafel, nam Pauline Piet het woord en vertelde ons over het programma voor deze avond: we werden meegenomen op reis naar Australië, Nieuw-Zeeland en de Fuji-eilanden. Willy en Gert Karssing hebben twee jaar terug deze prachtige reis gemaakt en trakteerden ons op fantastische beelden van de natuur en vertelden vol overgave over deze mooie reis. Clazien van Dam had voor een mooie bos bloemen gezorgd om Willy en Gert te bedanken. Met op de achtergrond de onderwaterbeelden van mooie riffen en kleurige zeedieren had het ééndagsbestuur gezorgd voor een hapje en een drankje. Na de sluiting en het uitblazen van de kaars gingen we weer huiswaarts. We nemen het veelkleurige licht van deze avond met ons mee.

*Janina van der Laarse*

### **Kaarten te koop**

Ook dit jaar zijn we weer vroeg begonnen met het maken van de bekende 'Ruthkaarten'. We hebben 500 foto's, enveloppen en kaarten tot onze beschikking en er wordt hard gewerkt om hier mooie kaarten van te maken. Ze zijn zoals altijd voor 50 eurocent te koop bij Nelie Stuiver, Zwarteweg 33, tel. 0297 331 039 en Tilly Overbeek, Emmastraat 7, tel. 0297 325 918.

*Tilly Overbeek*



## **VAN DE KERKENRAAD**

### **Uit de kerkenraadsvergadering van 18 januari**

In deze bijeenkomst, helaas weer via Zoom, kwam onder meer het fotoprotocol aan de orde (geen foto's tijdens gebed en zegening, en bij de geboortedankzegging alleen van de ouders en kinderen die in een rij staan opgesteld. De vraag kwam aan de orde of er bijeenkomsten van (het bestuur van) politieke partijen in ons gebouw mogen worden georganiseerd. Deze vraag zal aan de Gemeentevergadering worden voorgelegd. Er zal een open kring over duurzaamheid worden opgericht, die toegankelijk is voor iedereen die geïnteresseerd is. De cursus over Tolstoj en de Music Inn met meditatieve muziek worden in verband met corona uitgesteld. Én, last but not least, werd met ieders instemming besloten om het kerkgebouw weer open te stellen voor leden en vrienden, met ingang van 30 januari. Van de vertrekkende kerkenraadsleden Marry Maarse en Clazien van Dam werd afscheid genomen. Door de voorzitter werden zij met lovende woorden overgoten. Het afscheid zal te zijner tijd op een fysieke bijeenkomst nog eens dunnetjes worden overgedaan.

*Neeltje Peters*

### **Uit de kerkenraadsvergadering van 15 februari**

Enkele punten die zijn gepasseerd tijdens de eerste fysieke samenkomst sinds enkele maanden van de kerkenraad op 15 februari 2022: Allereerst wordt Annigje Leighton welkom geheten als nieuw kerkenraadslid. We wensen haar een goede en leerzame tijd. De gemeente Aalsmeer gaat het centrum opknappen. Er zal nauwlettend in de gaten worden gehouden of dit gevolgen heeft voor de bereikbaarheid van ons kerkgebouw. De kerkenraad heeft, nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, de beleidsdag gepland op 9 april met als locatie DG Hoofddorp, dichtbij en toch even in een andere omgeving. De geestelijk werkers doen een voorstel voor een teambuildingsdag onder begeleiding van Marion Bruggen. Er is overleg geweest tussen de diverse groepen/commissies over de gaten die zijn gevallen bij het ouderenwerk nu Yvonne Lamers vanwege haar gezondheid haar taken niet kan uitvoeren. Er zijn afspraken gemaakt en voor de toekomst wordt een plan gemaakt om taken beter te verdelen. De Startzondag is vastgesteld op 11 september en de najaarsgemeentevergadering op dinsdag 29 november. De nieuwe erker is geplaatst, een grote klus maar met mooi resultaat! Paul zal (samen met Akke-Clara) als afgevaardigde deelnemen aan de Mennonite World Conference (5-10 juli) in Indonesië.

*Willy Karssing*

### **Update herstel ouderenpastor Ellen van Houten**

Op 8 september 2021 lieten we weten dat onze ouderenpastor Ellen van Houten zich ziek heeft moeten melden. Op doktersadvies heeft zij het even rustig aan moeten doen. Nu gaat het al een stuk beter met Ellen,

maar zij is in het proces van opbouwen. Elke week een beetje meer, zonder over haar grenzen heen te gaan. Het kan daarom zijn dat u niet onmiddellijk antwoord krijgt op een e-mail, maar wat later. Zij werkt alweer halve dagen en is dus beschikbaar voor bijeenkomsten, ontmoetingen en gesprekken, maar ze zal nog tegen een aantal activiteiten 'nee' moeten zeggen. We hopen op uw begrip.

Heeft u behoefte aan een pastoraal gesprek? U kunt contact opnemen met ds. Paul F. Thimm. U kunt hem bereiken via: tel. 0297 743 044 of e-mail: paul.f.thimm@dgaalsmeer.nl, op maandag is zijn vrije dag.

Voor overige vragen kunt u ook altijd contact opnemen met het dagelijks bestuur via info@dgaalsmeer.nl.

Willy Karssing

## GEMENGDE BERICHTEN

### Kerktafel, prikbord, folderrek

Op de kerktafel, het prikbord en in het folderrek vindt u de gemeentebladen van onze buurgemeenten, een exemplaar van Doopsgezind.nl, folders en actuele nieuwsbrieven van diverse organisaties, berichten over cursussen en gemeenteactiviteiten bij ons, maar ook elders. Er ligt regelmatig informatie over de projecten die we financieel steunen.

### De vijgenboom

In *Johannes 1 vers 49* zegt Jezus tegen Nathaniël: "Voordat Philippus u riep toen u onder de vijgenboom was, zag ik u." Ook in onze kerktuin staan er twee. Met de Latijnse naam 'Ficus carica'. Vaak wordt gedacht dat deze boom niet winterhard is in ons klimaat. Toch gaat dat prima. Er zijn selecties die het uitstekend doen. Uit onze tuin komen zoveel vruchten dat we er heerlijke jam van maken. Je kunt ze het beste oogsten als ze bijna 'snot' worden. Dan ga je wel de concurrentie aan met wespen,



die lusten ze ook graag. Ze worden zelfs dronken als de vruchten overrijp zijn. In de Bijbelse oudheid was de vijg een symbool van welvaart en welzijn. Je kreeg aanzien door deze schaduwbrengende boom. Een vijg kent grote bladeren en is meer breed dan hoog. Een handige parasol om na arbeid onder uit te rusten. Historici zeggen dat de boom al 9000 jaar voorkomt in de Jordaanvallei. Een oudje dus dat ook onze kerktuin siert. Waar zou het verhaal vandaan komen dat na de val in het paradijs van Adam en Eva zij hun schaamte bedekten met een vijgenblad? Hoe zouden ze dat met de bevestiging gedaan hebben? Dat was wel een uitdaging.

Gert Karssing

### Boekjes Jeltje Adema en Jeltje de Jong

In de kerkdienst van zondag 27 februari was een bijzonder moment weggelegd voor de officiële presentatie van twee boekjes. Zowel zr. Jeltje Adema als ds. Jeltje de Jong zijn het afgelopen jaar geportretteerd en beide levensverhalen zijn in een mooi boekje verschenen. Voor het verhaal over Jeltje Adema, bekend als motor achter o.a. de zusterkringen, de Bindingkampen en de Westhill, tekende Mandy van der Zwaard. Joke van der Zee beschreef het leven van Jeltje de Jong, die als Doopsgezinde zendeling veel meemaakte. Barry Touw gaf beide boekjes grafisch vorm.

De boekjes zijn een oprecht eerbetoon aan twee bijzondere vrouwen. In het volgende Levenslicht volgt een uitgebreider verslag van de ochtend.

De boekjes zijn te koop voor €10 per stuk en te bestellen bij zr. Neeltje Peters, per e-mail via neeltjepeters@traction-it.com of per telefoon: 0297 366 757.

U kunt betalen op bankrekening NL47RABO0300121962 ten name van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer met vermelding van 'boekje zr. Jeltje Adema' of 'boekje ds. Jeltje de Jong'. Wilt u beide boekjes, vermeld dan 'beide boekjes'. Na betaling zullen wij zorgen dat de exemplaren in uw bezit komen.

Neeltje Peters

### Condoleance van partnergemeenten

Van onze partnergemeenten Großerkmannsdorf en Kleinwolmsdorf ontving de DGA een mooie condoleancekaart met tekst bij het overlijden van zr. Lenie Woelinga-Rodbard. Zij onderhield vanaf het eerste uur contacten met beide partnergemeenten, die zij destijds (1989) in Oost-Duitsland bezocht.

Hieronder de uit het Duits vertaalde tekst.

*Lieve mensen van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer, Wij treuren met jullie om Lenie Woelinga-Rodbard, een bijzondere vrouw en lid van de Gemeente. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd bij het ontstaan van ons partnerschap, destijds nog voor de val van de muur.*

Totaal zonder rancune, zonder vooroordelen over ons, Duitsers. Als je bedenkt wanneer Lenie geboren werd en wat zij zeker in de oorlog heeft moeten meemaken. Wat een menselijke prestatie ons te bezoeken en contact met ons te willen opbouwen. Te vragen hoe het gaat. Echte belangstelling, maar ook een wijde blik, gericht op de naaste. Ik zie nog haar alerte ogen, haar vriendelijke blik. Altijd met de intentie te horen, te begrijpen, te helpen. We hebben haar in ons hart en in onze gebeden gesloten. Ik gedenk, namens de kerkgemeenten Großermannsdorf en Kleinwolmsdorf, Lenie Woelinga. Het was een grote vreugde haar gekend te hebben.

Isa Richter



## BEDANKT

Ook namens Ammy wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor alle lieve en warme reacties die we de afgelopen maanden ontvingen. Het heeft ons enorm getroost, gesteund en bemoedigd. We voelen ons in de Gemeente, door jullie, gedragen en daar zijn we heel dankbaar voor.

Yvonne Lamers

Mede namens Elly hartelijk dank voor het mooie boekje en de kaart die Anneke Eveleens kwam brengen namens de Doopsgezinde Gemeente, na mijn korte verblijf in het ziekenhuis. Het was een echte verrassing.

Jaap Tas

Hierbij willen wij u allen hartelijk danken voor de prachtige bloemen, liefdevolle gesprekken en geschreven woorden die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze moeder Bertha (Bertje) Bouwhuis-Achterberg. Het heeft ons veel steun gegeven dat zo velen aan ons gedacht hebben.

Rob en Marianne Roskam-  
Bouwhuis en familie



### In Memoriam broeder Alderd Vreken



Op 8 februari overleed in de leeftijd van 89 jaar br. Alderd Vreken, echtgenoot van zr. Lena Vreken-Tas. Alderd, geboren op 6 april 1932, groeide op aan de Uiterweg in een gezin met vier broers en een zus. Ze woonden er samen met hun oma en een ongetrouwde tante. Het was er klein en goed. Alderd leerde Lena kennen tijdens de dansles van zijn vader. Zo kwam hij in aanraking met de Doopsgezinde Gemeente. Op 16 april 1959, nu 62 jaar geleden, zegende dominee Siphema hun huwelijk in. Ze kregen twee zoons, waarvan de oudste verdrietig genoeg al op jonge leeftijd overleed. Zijn 4 kleindochters gaven hem troost en vreugd. Warme herinneringen zijn er aan de vakanties waarin ze samen optrokken.

Alderdd hield van tuinieren en van fietsen. Samen met Lena organiseerde hij binnen- en buitenlandse ouderenreizen. Menigeen in de Gemeente heeft daarvan genoten. Alderd heeft als administrateur met grote inzet voor een expeditiebedrijf gewerkt, zo ook voor de Doopsgezinde Gemeente. Hij raakte nauw betrokken bij de Westhill, de Binding en de Bindingkampen. Door zijn inzet voor de kerkenraad, het eilandenbeheer en de Algemene Doopsgezinde Sociëteit leerde hij alle facetten van het Doopsgezinde geloof en leven kennen. 18 jaar lang was hij als penningmeester aan het bestuur van de bezoekscommissie verbonden, bezocht hij ouderen en zorgde hij met grote toewijding en zorgvuldigheid voor de plantenacties en dat mensen met elkaar in contact werden gebracht. Alderd werd getroffen door de ziekte van Parkinson, waardoor hij wat hij zo graag deed, niet meer kon. Dat viel hem zwaar en hij kon dit maar nauwelijks verwerken. De goede zorgen van Lena en anderen maakten het mogelijk dat hij uiteindelijk in alle rust thuis kon sterven. Voor alle zorg, steun en warme vriendschap van zoveel dierbaren was hij oneindig dankbaar. In de kerk hebben we afscheid van Alderd genomen. We lazen over het vertrouwen van Psalm 16: 'Ik schuil bij U, U houdt mijn lot in handen', woorden bij het huwelijk meegegeven. We luisterden naar verhalen over zijn leven en naar ontroerende bijdragen van zijn kleindochters. In het crematorium in Nieuw-Vennep hebben we hem ten slotte uit handen gegeven en hem toevertrouwd aan de oneindige goedheid van de Eeuwige. Moge hij rusten in vrede.

Ellen van Houten

## KRONIEK

### Geboren

Op 22 februari is geboren Ruby Mila de Graaf, zoon van Daniël de Graaf en Esmee Siebeler, kleinzoon van Mariska en Hermen de Graaf.

\*\*

Helaas ontbraken de namen van de ouders van Berend Abe Riemer Lingsma (geboren op 27 december) in de vorige editie. Het zijn Fiona Eveleens en Hessel Lingsma.

### Overleden

Op 9 januari 2022 is overleden mevrouw Dina Adriana (Dini) Nieuwkoop-van der Velden, weduwe van Jaap Nieuwkoop, in de leeftijd van 89 jaar.

Op 8 februari 2022 is overleden br. Alderd Vreken, echtgenoot van zr. Lena Vreken-Tas, in de leeftijd van 89 jaar.

Op 8 februari 2022 is overleden mevrouw Helena Josephina (Leny) Valk-Molnár, echtgenote van br. Th. Valk, in de leeftijd van 79 jaar.

Op 18 februari 2022 is overleden zr. Grietje Verweij-Stevens, weduwe van Lambertus Verweij, in de leeftijd van 100 jaar.

### Verhuisd

Mevrouw T. (Tessa) Westerhof en de heer M. (Martijn) Vooges, van Hornweg 75, 14532 GD Aalsmeer naar Bilderdammerweg 68, 1433 HJ Kudelstaart.

Mevrouw G. van der Ploeg-van Maanen, van Antoniushof 8, 1433 GA Kudelstaart, naar Molenpad 20, 1431 CX Aalsmeer.

Zr. C.M. (Clazien) Meivogel van Spoorlaan 6, 1431 TL Aalsmeer naar Laurierhof 2, 1431 DW Aalsmeer.

Mevrouw N. (Nellie) Nieuwkoop, van Spoorlaan 16, 1431 TL Aalsmeer, naar Laurierhof 28, 1431 DW Aalsmeer.

### Jubilea

19 maart 2022, fam. Hoffscholte-Spoelder, Uranusstraat 25, 1431 XH Aalsmeer, 45 jaar getrouwd.

22 maart 2022, fam. Belandi-Parzer, Clanstraat 23, 1433 NW Kudelstaart, 55 jaar getrouwd.

22 maart 2022, fam. Tas-Klein Sprokkelhorst, Uiterweg 253/A, 1431 AG Aalsmeer, 55 jaar getrouwd.

31 maart 2022, fam. Grosscurt-Hartog, Bennebroekerweg 57/A, 1435 CG Rijsenhout, 40 jaar getrouwd.

1 april 2022, fam. Scheewe-Verschuren, Zwarteweg 9, 1431 VH Aalsmeer, 40 jaar getrouwd.

# ZIN-INN

### Cursus Tolstoj

In september kwam Sieuwert Haverhoek langs voor een lezing over Tolstoj. Hier wilden we gelijk vervolg aan geven met een driedelige cursus. Maar ja, toen ging alles weer online, en een gesprek via Zoom kan, maar is zelden ideaal. Daarom hebben we even geduldig gewacht en kunnen we u nu met plezier uitnodigen voor:

- 2 maart 'Wat ik geloof'. Midden in een existentiële crisis rond zijn 50e levensjaar keerde Tolstoj terug naar de kerk van zijn jeugd en begon hij de Bijbel weer te lezen. Hij was geschokt te zien dat van het vroege christendom slechts een machtig instituut restte met de nadruk op uiterlijk vertoon, maar dat de leer van Christus nauwelijks in praktijk werd gebracht.

- 23 maart: 'Verhalen'. De verhalen van Tolstoj zijn niet zonder moraal. Hoe moet een mens leven? Wat laten wij achter na ons leven? Hoe moeten we omgaan met jaloezie en wellust? Tijdens deze bijeenkomst bespreken we een aantal korte verhalen en gaan we in gesprek over wat deze voor ons betekenen.

- 13 april: 'Gandhi-Tolstoj'. Tolstoj schreef een boek genaamd 'Brief aan een Hindoe', over de vredesvraagstukken van geweldloze weerbaarheid, verzet, kolonialisme en meer. Deze twee grootheden onderhielden een briefcontact waarin deze ideeën uitgebreid werden besproken.

De bijeenkomsten zijn los te volgen. We beginnen om 15.00 uur. Aanmelden is nodig, bij Franka via [franka@dgaalsmeer.nl](mailto:franka@dgaalsmeer.nl). Het leesmateriaal is ook via Franka te regelen.

*Franka Riesmeijer*

### Kinderplein online

Onze websitecommissie heeft een prachtige nieuwe website gebouwd, maar als je het ons vroeg, ontbrak er nog wat: een speciale hoek voor kinderen. Die is er nu! Met trots presenteren wij het Kinderplein!

De kinderen van 3 t/m 12 jaar komen één zondag in de maand (doorgaans de eerste zondag) om 10.00 uur naar de kerk om tijdens de kerkdienst van de volwassenen hun eigen uur te beleven. Op ons digitale Kinderplein [www.dgaalsmeer.nl/kinderplein](http://www.dgaalsmeer.nl/kinderplein) zetten we elke maand, in de week na de zondagsschooldienst, een nieuw filmpje en uitdagingen zoals opdrachten, doe-dingen en knutsels. Zo kunnen kinderen ook thuis met het thema aan de slag te gaan.

*Nelleke en Franka*