

---

## **Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer**

Kerkdienst van 30 augustus 2020 - ds. Liesbet Geijlvoet



Muziek: Brenda Shapko en Valeriya Zakopay

Kaarsen, mededelingen en open ruimte: Marry Maarse

Opname en montage: Leon de Graaff

Lezing: Joost Hoffscholte;

### **Welkom door kerkenraad**

#### **Aansteken kaars**

Licht boven ons

Licht onder ons

Licht in ons midden

God is hier

### **lied 216 'Dit is een morgen'**

#### **bemoediging en groet**

De bloemen op het veld,

De vogels in hun vlucht

De zee en haar oneindige beweging

De zon boven de einder

De maan groot glanzend in de sterrennacht

De schepping spreekt het geheim van de Aanwezigheid

De mens die zich toewendt naar de medemens

De hand die uitstrekt in een koesterend gebaar

De mond die vrede zingt en spreekt

Van kansen voor mensen

Ik zie Jou menselijke gezicht weerspiegeld in ieder medemens

De onrust die mij naar buiten drijft

De wolken die onstuimig stapelen

De wind die opeens opsteekt

Mijn onrust is mijn hart dat antwoord

Op uw dwang om op te staan

En bevrijding te bewerkstelligen

Voor mijn hart en voor dat van anderen

De geest die waait waarheen zij wil

### **Verhaal voor de kinderen Franka**



### **Lied 163 B**

#### **Gebed**

*Barmhartige Vader,  
Schepper van alles wat leeft,  
Gij hebt ons in het leven geroepen  
opdat wij leven zouden vinden in overvloed.  
Daarom bidden wij U:  
vernieuw ons hart,  
en sterk in ons het vertrouwen  
dat ons leven betekenis heeft,  
dat Gij uw schepping nooit los laat.  
Kom onze onmacht te hulp,  
om mee zorg te dragen voor uw schepping,  
om mee te bouwen  
aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde  
zoals Gij die hebt voorzien.  
Gij die liefde zijt,  
in de eeuwen der eeuwen.*

### **lied 818 'Niet is het laatste woord gesproken'**

**Lezing Genesis 7 :1-24**

**Muziek ( kort)**

**Overdenking**

**Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping**

## **Leven in overvloed.**

In de pelgrimage van gerechtigheid en vrede van de wereldraad van kerken, worden verschillende vrede-thema's genoemd. Vrede in de gemeenschap, vrede tussen de volkeren, vrede op de economische markt en vrede met de schepping.

Ik wist zelf niet dat 1 september de dag van het gebed voor de zorg voor de schepping is. Het kwam via de mailings van de raad van kerken mijn huis en mijn bewustzijn binnen.

De scheppingsperiode, zoals ze deze maand van gebed noemen, omspannt de periode van 1 september tot 4 oktober, de feestdag van Franciscus van Assisi.

Het is een idee dat tot ons is gekomen via de Orthodoxe Kerk en de Wereldraad van Kerken. In de Orthodoxe Kerk is 1 september de start van het kerkelijk jaar, en leest men in de liturgie voor uit Genesis.

Vandaag lezen we genesis met het verhaal over de dieren en de ark.

De mens is immers niet het enigste en belangrijkste wezen op aarde. Er zijn zoveel ontelbare schepselen, waarvan de zoveel nog niet eens hebben leren kennen, laat staan een naam gegeven.

Zoals Adam de opdracht kreeg om alle dieren een naam te geven.

Is de mens zo ingesteld, dat pas als we iets of iemand bij name kennen, dat we het bestaan ervan willen erkennen? Onbekend maakt onbemind?

Houden we meer van fantasiedieren van zoals de Eenhoorn?

In 1989 riep Patriarch Dimitrios, 1 september ook uit tot Dag van gebed voor het milieu. De Wereldraad van Kerken nam dit initiatief in 1997 over, en stelde voor om een scheppingsperiode in te stellen. In 2016 besluit Paus Franciscus zich aan te sluiten bij dit initiatief. Hij zei: 'Deze dag wil de individuele gelovige en de geloofsgemeenschappen de kans bieden om, zoals de paus het verwoordt, 'aandacht te hebben zowel voor Gods schepping als voor armen en misdeelden, mensen die verlaten werden en naar wie niemand omziet'

Ook de naamloze massa, voor ons mensen zonder naam, zouden we in onze zorg moeten koesteren. Omdat ze voor God niet naamloos zijn.

Het is een spagaat van onze tijd, waar we bijna niet uit weten te komen. Via de media weten we van al deze mensen en de zorgen van onze tijd. We roepen wereldwijd allerlei dagen uit tot speciale dag voor een speciale doelgroep of gedachte. En veel van deze dagen komen en gaan zonder dat wij het hebben opgemerkt. Hoogstens een grotere aandacht in de media rondom een bepaald thema.

Maar de zorg voor de schepping zou om verschillende redenen niet aan onze aandacht voorbij mogen gaan.

Wij zijn immers deel van deze schepping: de aarde en de zee en al wat en wie daarin is.

Als het met de wereld niet goed gaat, dan gaat het met ons ook niet goed.

We hebben dan geen huis meer om veilig in te wonen en we hebben dan geen winkel om onze boodschappen in te halen. We hebben dan geen lucht meer om te ademen. We zijn verbonden met de wereld, en al het leven dat daar in alle overvloed op en in leeft.

In het gebed werd de wens uitgesproken om mee te bouwen aan 'een nieuwe hemel en een nieuwe aarde'. Maar we weten maar al te goed dat het dan gaat om 'als nieuw', want een vervanger hebben we niet.

We zouden wel met nieuwe ogen kunnen kijken naar de hemel en de aarde. En ons opnieuw verwonderen over dit complexe systeem. Als je dan kijkt naar de wereld en bedenkt al de dingen die de schepping bedreigen, dan vraag je je af waarom we de urgentie niet sterker voelen.

Dan zouden we een nieuwe relatie met de schepping mogen opbouwen. En die noodzaak tot een nieuwe relatie ligt bij onszelf. Niet bij de schepping zelf. Immers, de heeft niet gevraagd om onze gewelddadige relatie tot haar.

Paus Franciscus noemt de vrede met de schepping en de zorg om de armen in één adem. Het is niet verwonderlijk dat we deze twee samen denken. Hoewel de mens in al haar grote getale een te grote druk legt op de aardbol, is de miskennis van de medemens en de gemakzuchtige overconsumptie van de mensen die meer middelen tot hun beschikking hebben, bijna evenredig aan elkaar. Overconsumptie: Deze overvloed wordt uiteraard niet bedoeld in het gebed!

*Gij hebt ons in het leven geroepen  
opdat wij leven zouden vinden in overvloed.*

Leven in overvloed. De zin staat in Johannes 10.

‘De goede herder is gekomen om leven te geven in al zijn volheid’.

De overvloed die we als mens aangereikt krijgen is immers niet alleen maar materieel. Het gaat om het gevoel, de wetenschap, van de mogelijkheid van het genoeg, de verzadiging.

Of de overvloed van wat leven geeft aan: oneindige verwondering en liefde, gevoel van gezegend zijn omvat door de wereld en God, om maar eens wat te noemen.

In schril contrast staat daarmee de armoede waarin zoveel mensen leven. In schril contrast staat de kaalslag van de oerwouden voor grootschalige plantages. In schril contrast staat de onverschilligheid van de gezondheidszorg in arme delen van de wereld, of voor de armen in rijke landen.

De maand September begint met een gebed voor de zorg voor de schepping.

En loopt dan over in de week die in het teken staat van vrede.

Vrede tussen mensen en eerlijke verdeling van onze hulpbronnen, kan niet los staan van de zorg voor de schepping.

Daarom dat de vrede met de schepping, onlosmakelijk verbonden met onze gebeden voor wereldvrede. Beginnend dichtbij huis.

Kijk om je heen en ontdekt welke problematiek er in onze eigen omgeving is,

Ten aanzien van natuur en de schepping.

Óf, kijk welk ongunstig of gunstig effect ons eigen leven heeft op de wereld dichtbij en veraf.

Dan bidden wij vandaag een gebed voor de dag voor de zorg om de schepping:

*God, Schepper, Gij hebt ons de aarde geschonken,  
dit huis dat wij delen met alle mensen.*

*Vervul ons met uw vrede,*

*zodat wij gaan leven als broeders en zusters.*

*Amen*

**Muziek**

**Voorbede met kaarsen**

**Zegenlied 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’**