

### **Maandag 1 juli 2019 - dag 3**

Vroeg uit de veren, want het is maandag, onze eerste 'werkdag'. Half 9 aan het ontbijt en Margo staat achter de pan om de eieren te bakken MET spek! En na een heerlijke nachtrust gaat dat er wel weer in. Margo doet ook de dagopening over ons thema Mikken&Raken. Waarbij ze de link legt tussen verschillende thema's die we met de reizen eerder hebben gehad (bijvoorbeeld in Vuur en Vlam) en de overeenkomsten tussen de thema's. Honing komt ter sprake, want hoeveel vliegreuten hebben de bijen moeten maken voor 1 lepeltje honing die ik achteloos uit de pot haal? Er is veel om ons heen om je over te verwonderen en het raakt je soms, als je het maar wilt zien! Ook liefde kan je raken en ontroeren. En als je liefde hebt kan je veel meer delen. Zonder liefde is het leven een stukje minder mooi. We zingen het lied 'Dank u voor deze nieuwe morgen' en starten het ontbijt. Na de maaltijd wordt kort het programma van de dag doorgenomen waarbij we om 10:30 uur elkaar weer buiten op het terras weer mogen ontmoeten. Jacco meldt nog even, ter verhoging van het vakantiegevoel, dat een bezoek aan het terras voor het hotel een aanrader is: de glazenwasser is bezig, en wat is er mooier dan andere mensen zien te werken tijdens je vakantie! Iedereen is weer present bij de koffie op het binnenterras en Ellen geeft nog wat uitleg over het collectiedoel Save the Children, een organisatie die zijn ontstaan vond in 1919, precies het geboortjaar van Lenie Woelinga die dit doel ook had gekozen tijdens haar 100ste verjaardag dit voorjaar. Daarna waren er deelmomenten waar veel klein- en achterkleinkinderen aan bod kwamen, en terecht want wat is er mooier dan daarvan te kunnen en mogen genieten. Het Down Town evenement in winkelcentrum Ophelia, waarbij jonge mensen met het syndroom van Down de dag van hun leven hebben in de puurste vorm en ook de kerkdienst werden genoemd als een moment met veel emotie. Zelfs de oranje-leeuwinnen werden niet vergeten! Het is fijn om te zien en te horen dat veel mensen zich al zo thuis voelen en deze momenten met ons willen delen.

13:30 uur, de bus is gevuld met alle deelnemers en rollators en stipt op tijd gaan we op weg naar het Kijk en Luistermuseum in Bennekom. In een klein straatje staat het museum en van buiten lijkt het niet zo bijzonder. Maar dat blijkt bij binnenkomst wel anders. We worden door de museum directeur rondgeleid in de geheimen van de speeldozen, draaiorgeltjes en speciale pianootjes. En ook vogeltjes, sigarendoosjes, bierpullen en zelfs een pispot passeren de revue. Ongelofelijk dat al deze mechanische instrumenten allemaal na soms wel meer dan 100 jaar, nog zo mooi klinken. De verhalen en anekdotes van de spreker gaan erin als koek, wat ook geldt voor de koffie & thee met krentencake die na afloop wordt geserveerd. Hierna is nog gelegenheid om het museum rond te lopen waar ook poppen en poppenhuizen, grote en kleine treintjes te zien zijn. Voor de koopgrage deelnemer is er gelukkig ook een klein souvenirwinkeltje bij. Een leuke middag met veel muziek in een klein maar gezellig museum. Het is al weer 16:30 uur, en tijd om naar huis te gaan. De bus staat er weer en iedereen is in een wip in de bus. Nederland blijkt overal het zelfde te zijn want ook hier zijn files blijkbaar rond 17:00 uur de gewoonste zaak van de wereld en wij doen lekker mee. Het gevolg is dat we net op tijd voor het diner arriveren, alwaar en kippensoepje een runderlende met de befaamde nieuwe DRAGON saus en als toetje ananas met ijs wordt geserveerd.

Vanaf 20:15 uur wordt de koffie geschonken in de grote zaal. Vanavond zullen we als leiding wat uitgebreider ingaan op het thema Mikken&Raken. Er zijn mooie persoonlijke verhalen van Margo, Yvonne en Elise. Elk op hun eigen wijze en elk bijzonder. Ellen laat een lied horen en zien van Anouk (It's a new day) waarin ze al haar voorbeeldfiguren (bv Michelle Obama en Moeder Theresa) in de clip voorbij laat gaan. Jacco gaat ons wegwijs maken in de wereld van Darts want dat is toch wel wat meer dan pijltjes gooien. Er is een uitleg hoe een pijl is opgebouwd en hoe de telling op het bord werkt met dubbels, trippels en de bulls-eye. Er komt zelfs een "180 !!!!!" voorbij, en een 9-darter. Daarna is het tijd voor onze eigen talenten in de groep en diverse gooien een pijltje. Niet alles raakt meteen het bord, maar dat verhoogt alleen maar de sfeer. Er wordt enorm veel pret gemaakt en eigenlijk weer veel te laat zingen we het Wachterslied als besluit van weer een bijzondere dag. Welterusten!